

Actie 
Kerkebalans 2020

Voor uw eigen administratie

Ik doe dit jaar 2020 mee aan de Actie Kerkebalans
en geef
in totaal €

- en ik betaal*:
- via acceptgirokaarten die u mij toestuurt
 - per bankrekening en dat regel ik zelf
 - per jaar (1 x) per halfjaar (2 x)
 - per kwartaal (4 x) per maand (12 x)
 - Ja, ik doe mee met de **regeling periodieke gift***
 - Anders, nl.

*S.v.p. uw keus aankruisen

Bankrekening NL08 INGB 0002 4651 31

t.n.v. Hildegardparochie Walfried Kerkebijdrage *

Info: Frans Haverkort — tel. 050 404 2711 — e-mail fjhaverkort@home.nl

* Ons rekeningnummer is hetzelfde, de tenaamstelling is gewijzigd

**Geef
voor
je kerk**

Ons geld gaat niet naar de burens

Als gemeenschap *zijn en blijven* we ook in de toekomst zelf verantwoordelijk voor onze Kerkebalans. Onze actie wordt gedragen door onze eigen vrijwilligers. Het bedrag dat jij / u ons schenkt, is bestemd voor onze lokale gemeenschap. Bisschop De Korte zei indertijd: "Maak de inkomsten en uitgaven open en transparant voor alle parochianen, zodat de mensens beseffen: ons geld gaat niet naar de burens!"



OPGAVEKAART VRIJWILLIGER WALFRIEDGEMEENSCHAP

Ja, ik wil graag mijn steentje bijdragen als vrijwillig(st)er binnen de Walfriedgemeenschap. Ik zou het volgende willen / kunnen doen:

Naam:

Adres: Postcode:

Plaats: Telefoon:

Opgavekaart inleveren bij:

Lexia Koch-Hoogma, Holmsterheerd 41, 9737 LV Groningen (tel. 050 542 2539)
of Emmauskerk, Ra 4 (Lewenborg), 9733 HS Groningen (tel. 050 318 0813)



**GEEF
VOOR
JE KERK**



Actie  2020

Kerkebalans



**WALFRIED
GEMEENSCHAP
GRONINGEN**

DEEL v.d. HILDEGARDPAROCHIE
EMMAUSKERK LEWENBORG

Intentieverklaring



God wil wonen in onze woorden en daden

Als mensen van de Walfriedgemeenschap willen wij het evangelie van Jezus van Nazareth handen en voeten geven: Jezus die als geen ander ons op het spoor zet naar God, de bron van ons bestaan.

We willen, in dit gedeelte van de stad, Hem zichtbaar maken door er te zijn voor elkaar.

God, die liefde is en gerechtigheid, wil onder mensen wonen. Daar waar mensen openheid, gastvrijheid en liefde ervaren, dáár gebeurt God.

Wij, willen ruimte scheppen voor ontmoeten. Ruimte waarin je God en elkaar tegenwoordig weet en waar we luisteren naar datgene wat we met elkaar willen delen.

Hier is, bij uitstek, de plek waar de Naam van God ter sprake komt in de verhalen van het Oude en het Nieuwe Testament. In die verhalen, geloofsverhalen, worden we geroepen om naar elkaar om te zien en oog te krijgen voor het lijden, dichtbij en veraf, en te groeien in mededogen, vergevingsgezindheid en bevrijdend handelen.

We willen een plek bieden, waar het leven gevierd kan worden en waar we belangrijke momenten rond leven en dood verbinden met de God van leven. Dit doen we met behulp van sacramentele symbolen, rituelen en gebed.

Zó willen wij Gods aanwezigheid – uniek en onmiskenbaar in onze wereld – zichtbaar laten zijn in woorden en daden van onze tijd, opdat wij kunnen zeggen: 'Hier gebeurt God.'

Walfriedgemeenschap

Lewenborg - Beijum - De Hunze
- Van Starckenborg - Zilvermeer -
Drielanden - Noorddijk - Ruischerbrug -
Engelbert - Middelbert -
Harkstede - Oosterhoogebrug -
Ulgersmaborg - Meerstad - Garmerwolde



Pastores

A. Jellema
M. Oosting

Walfriedraad voorzitter

M. van der Knaap

Budgethouder

R. v. Nimwegen
T. v. Leeuwenlaan 36
9731 KJ Groningen
Tel: 050 541 4622

Secretaris (wnd.)

L. Koch-Hoogma
Holmsterheerd 41
9737 LV Groningen
Tel: 050 542 2539

Kerkbijdrage

NL08 INGB 0002 4651 31
Hildegardparochie Walfried
Kerkbijdrage

Website

<https://www.hildegardparochie.nl/gemeenschappen/walfriedgemeenschap/>

Kerkgebouw Emmauskerk

Ra 4, Lewenborg
9733 HS Groningen
Tel. 050 541 2115

Parochiebestuur over *Geven voor je kerk:*

'Samen vier geloofsgemeenschappen overeind houden, elk met hun eigen kleur'

Beste parochiaan van de Hildegardparochie,

Drie jaar zijn we samen op weg in de Hildegard van Bingenparochie. De Nicolaasparochie uit Haren, de Jozefparochie uit Zuidhorn, de Salvator Mariaparochie en de Walfriedparochie beide uit Groningen zijn per 1 januari 2017 gefuseerd. In het derde jaar in de nieuwe parochie hebben we afscheid genomen van twee pastores die met pensioen gingen, Hilda van Schalkwijk en Peter Vos.

Enorm blij zijn we met de komst van Myriam Oosting als nieuwe pastor waardoor de bezetting van het team op orde blijft zodat we zoveel mogelijk de *couleur locale* van de vier geloofsgemeenschappen in ere kunnen houden.

Het was ook het derde jaar waarin we financieel één waren. Alleen door financieel solidair te zijn kunnen we samen onze vier geloofsgemeenschappen overeind houden. Heel concreet was dit in 2019 aan de orde. De PKN-gemeenschap Damsterboord heeft aangegeven haar deel van de Emmauskerk – waar de Walfriedgemeenschap haar onderkomen heeft – te willen verkopen. Doordat we één krachtige parochie zijn, is het ons gelukt om de kerk te kunnen kopen en maken we ons uitgangspunt 'het overeind houden van de vier gemeenschappen' waar.

Onze parochie kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar

leden, van mensen zoals u. Dankzij deze steun hebben we in het afgelopen jaar samen veel tot stand kunnen brengen. We hopen dat we in 2020 activiteiten kunnen ontplooiën om er concreet invulling te geven aan revitalisering. Het document 'Kwetsbaar en Hoopvol' van onze voormalige bisschop omvatte twee opdrachten: fuseren om kwetsbaarheid te verkleinen en het revitaliseren van onze geloofsgemeenschappen om de boodschap van Jezus blijvend te laten voortleven.

Via *Vierkant* en de website www.hildegardparochie.nl houden wij u graag op de hoogte van het laatste nieuws.

Omdat u bij de kerk betrokken bent, durven we u de volgende vraag te stellen: Wilt u in 2020 ook weer bijdragen aan Kerkbalans? Mocht het tot uw mogelijkheden behoren wilt u overwegen de bijdrage iets te verhogen? We zijn blij met iedere bijdrage ongeacht de hoogte ervan!

Dankzij uw gift blijft de Hildegardparochie een plek van betekenis en verbinding. Hartelijk dank!
Met vriendelijke groet, namens het parochiebestuur

Ale Jan Algra (secretaris)

P.s. Zorg dat het belangrijke werk van onze parochie door kan gaan. Maak uw toezegging voor 2020 vandaag nog gereed.



(Vervolg van pagina 5)

om de kosten van groot en klein onderhoud aan het gebouw, in de toekomst te kunnen betalen. Nu alle onzekerheid rondom de Emmauskerk de

wereld uit is, hopen we op een toename van het kerkbezoek en in de bijdrage aan Kerkbalans. Ik reken op jullie!

Ronald

Zonder drempel?

Uw gift voor Kerkbalans is altijd aftrekbaar voor de belastingen. Giften aan de kerk vallen onder de ANBI-regeling (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Je moet, met alle giften aan goede doelen, echter wel boven de drempel uitkomen die te maken heeft met de hoogte van je inkomen.

Maar er zijn sinds 1 januari 2014 twee mogelijkheden om het *gehele* bedrag volledig voor belastingaftrek in aanmerking te laten komen, dus *zonder drempel*. DAT IS FINANCIËEL VOORDELIG.

Je kunt je voordeel ook doorgeven aan de kerk door je bijdrage te verhogen met het bedrag dat je nu extra terugkrijgt, omdat de drempel niet meer geldt! Wel leg je jouw bijdrage dan vast voor vijf jaar via een *overeenkomst voor een periodieke gift*.

Periodieke gift

Hoe kan dit geregeld worden? Zoals al gezegd kan dit op twee manieren.

- Via een schriftelijke overeenkomst tussen jou en de kerk. Hieraan zijn voor beide partijen geen kosten verbonden.
- Via de notaris. Je laat in een notariële akte vastleggen welk bedrag je jaarlijks

aan de kerk schenkt. De notariskosten nemen wij dan, onder voorwaarden, voor onze rekening.

Wellicht maak ik het met een voorbeeld duidelijker voor je. Stel jullie gezamenlijke inkomen is € 45.000 en je gaat je jaarlijkse gift van € 400 via een schriftelijke overeenkomst voldoen. In dat geval mag je op je belastingformulier het volledige bedrag in aftrek brengen. Bij een IB-tarief van 40% ontvang je dan € 160 van de belasting terug. Je netto schenkingsbedrag is dan € 240. Als je het voordeel van de belasting toch aan de kerk wil schenken, verhoogt je jouw bijdrage met dit bedrag (€ 160). Je betaalt dan netto even veel als je zonder overeenkomst zou doen. Hoe mooi is dat!! (Alle bedragen bij benadering)

- Wilt je meer informatie dan kun je bij ondergetekende terecht. Ik heb ook de benodigde formulieren voor je.
- Ook kun je op de antwoordkaart bij deze brochure het vakje zwart maken: *Ja, ik doe mee met de regeling periodieke gift*. Dan neem ik zelf contact met je op.

Ronald van Nimwegen
Budgethouder Walfriedgemeenschap
Tonny van Leeuwenlaan 36
9731 KJ Groningen, tel. 0505414622
a.r.vannimwegen@hetnet.nl



Michelle van der Knaap (voorzitter Walfriedraad):
'Als velen iets doen, staat niemand er alleen voor'

Doen!

Beste mensen,

Het afgelopen jaar vond ik vooral een 'wachtstandjaar'. Niet helemaal natuurlijk; er is een heleboel gebeurd, maar de vraag of we in de Emmauskerk konden blijven kerken zweefde het hele jaar wel boven ons hoofd.

Wachten is altijd heel vervelend; je moet letterlijk pas op de plaats maken en er lijkt geen beweging – laat staan – vooruitgang in te zitten. Ik zeg hier met nadruk *lijkt*, want zoals u inmiddels weet is er op de achtergrond door parochiebestuur en Damsterboord hard naar een oplossing gezocht en die is ook gevonden.

Uitdaging

Van (af)wachten konden we daarna direct in de volle actiestand schieten. De grootste uitdaging voor ons allemaal is nu of we met voldoende vrijwilligers het kerkgebouw draaiende kun-



nen houden. Gelukkig hebben tijdens de parochiebijeenkomst van 15 december zo'n twaalf vrijwilligers zich aangemeld voor een taak in het beheer van de Emmaus. Een mooi begin. Ik ben ook heel dankbaar voor het werk dat de voorbereidingswerkgroep Beheer Emmauskerk hiervoor doet. Jullie verlichten zo de taak van de Walfriedraad, Zo steunen en ondersteunen we elkaar. Niemand staat er alleen voor!

Zinvol

Naast een financiële bijdrage hebben we als Walfriedgemeenschap ook een 'doe'-bijdrage nodig. En net zoals met een financiële bijdrage geldt ook hier: een ieder draagt bij naar zijn of haar vermogen. Als je het al heel druk hebt, snap ik dat je niet staat te trappelen om nog iets op je te nemen. Maar ook het uitvoeren van een kleine taak is



zinvol en helpt. Het gaat er dan zeker ook om hoeveel mensen meehelpen. En laten we daarbij vooral niet vergeten: samen iets doen, is ook gewoon heel leuk en brengt een gevoel van saamhorigheid teweeg.

Verbinding

Ik hoop dat 2020 een jaar van verbinding wordt. Niet alleen door onze inzet, maar ook door onze houding en hoe we met elkaar omgaan.

Wij zijn een gemeenschap die kritisch volgt wat er in de kerk gebeurt en dat is goed. Kritisch zijn, is in mijn ogen echter niet hetzelfde als (alleen maar) kritiek leveren. Bij kritisch zijn, hoort ook dat je luistert naar iemand met een (totaal) andere mening en dat je in gesprek gaat. Hoewel je standpunt dan misschien niet verandert, ontdek je in ieder geval wel dat dingen met de

beste bedoelingen gezegd en gedaan zijn en ontstaat er begrip. Dat is althans mijn ervaring.

Mijn wens en optimistische hoop voor dit nieuwe jaar is dan ook, dat we door onze gezamenlijke inzet en onze bereidheid om naar elkaar te luisteren (zonder direct te oordelen) een verbindende gemeenschap blijven of worden!

Michelle van der Knaap

De bijgesloten kaart kunt u invullen en in de envelop doen. Deze envelop wordt bij de meeste mensen binnen enkele dagen opgehaald. Zo niet, dan kunt u de kaart ook zelf op sturen of in de brievenbus doen van de Emmauskerk.

‘Hoeveel moet ik geven?’

Kerkbalans is een vrijwillige bijdrage. We vragen u naar draagkracht ons te steunen. Brede(re) schouders kunnen zwaardere lasten op zich nemen. Samen maken we het mogelijk.

Tegelijkertijd is er de realiteit dat we een geloofsgemeenschap hebben opgebouwd en daaraan zijn (vaste) uitgaven verbonden. Elk jaar maken we een begroting. We zijn voor minstens 2/3 afhankelijk van uw gaven via Kerkbalans! We kunnen niet zonder. We rekenen erop dat u het bedrag dat u toezegt, ook inderdaad naar ons overmaakt.

Hoeveel zou ik moeten geven? vragen mensen ons. Richtlijnen? We geven

ze door, met enige aarzeling èn toch ook hoop dat het u helpt bij het bepalen van uw bijdrage.

Onderstaande bedragen zijn per jaar, u mag ook in termijnen betalen (zie antwoordkaart).

Minimumloon, jongeren, studenten, AOW (alleen):	€ 60-120
AOW + pensioen:	€ 150-320
Modaal inkomen:	€ 220-400
2x Modaal:	€ 440-550
Boven modaal meer dan	€ 550

[RvN]



WALFRIEDGEMEENSCHAP BEGROTING 2020 — cijfers + toelichting —		
Lasten	Begroting 2020	Begroting 2019
Kerkelijk gebouw	13.000	13.000
Kosten erediensten	3.200	2.900
Kosten pastoraal	700	500
Verplichte en vrijwillige bijdrage	1.500	2.000
Beheerskosten	3.000	3.400
Totale lasten	21.400	21.800
Baten		
Bijdragen Kerkbalans	20.000	20.000
Collecten	4.500	5.000
Opbrengsten uit bezittingen		
Incidentele baten		
Huwelijken en uitvaarten	1.000	1.000
Totale baten	25.500	26.000
Saldo	+4.100	+4.200

Het jaar 2018 sloten we af met een positief resultaat van € 1.917,-. Dit was aanzienlijk minder dan de € 4.400,- die we begroot hadden. De kosten over 2018, met name die voor erediensten, stegen licht. Aan de inkomstenkant bleef de bijdrage Kerkbalans behoorlijk achter op het begrote bedrag van € 20.000,-.

Met het resultaat van de geloofsgemeenschappen worden de personele lasten van de parochie en de afdracht aan het bisdom betaald.

De voorlopige cijfers over 2019 laten zien dat we het begrote bedrag voor Kerkbalans ook 't afgelopen jaar niet zullen halen. Bij het pers klaar maken van dit boekje zijn de cijfers van december nog niet bekend. We hopen dat het in die maand wat zal aantrekken.

De collectegelden vormen ook een punt van zorg. Hier zien we een flinke daling in 2019, misschien veroorzaakt door alle onzekerheid over het voorbestaan van de Emmauskerk. Een andere oorzaak kan zijn dat steeds meer

mensen minder contant geld bij zich hebben. Binnen de Walfried raad onderzoeken we nu de mogelijkheid om — naast contant geld — collectemuntten of bonnen in te voeren, zoals bij andere kerken gebruikelijk is. Zodra we hier meer over weten, laten we het weten via onze Nieuwsbrief.

Dit nieuwe jaar wordt een bijzonder jaar als Damsterboord geen mede-eigenaar meer is van het gebouw. Het parochiebestuur en de Walfriedraad zijn druk bezig om voldoende inkomsten te verwerven om de exploitatie rond te krijgen. Per 1 januari is de oude Beheerscommissie opgeheven. Vanaf dat moment gaan we de lasten van het gebouw uit eigen middelen betalen.

In de begroting hebben we daarvoor €13.000,- opgenomen. Bij het opheffen van de Beheerscommissie komen gelden vrij vanuit de post voorzieningen Emmauskerk. Dat geld is nodig

(Vervolg op pagina 6)