



ROTONDE

Maandelijks informatieblad van de
Gemeente Damsterboord en de
Walfriedgemeenschap voor Lewenborg en
omgeving:
Lewenborg-Drielanden-Zilvermeer-Ulgersmaborg-
Oosterhoogebrug-Ruischerwaard-Ruischerbrug-
Noorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert

JAARGANG 49, NR. 5

28-augustus t/m 26 september 2020



De apostel Mattheüs

Rembrandt Harmensz. van Rijn 1606 – 1669

olieverf op doek (96 x 81 cm)

ROTONDE

Rotonde is een gezamenlijk kerkblad van de Walfriedgemeenschap van de R.K. Hildegard van Bingen parochie en de Protestantse Gemeente Damsterboord. De eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij het bestuursoverleg van de locatieraad Walfried van de Hildegard van Bingenparochie en de kerkenraad van Damsterboord.

REDACTIE ROTONDE

Kopij inleveren bij: Margreeth Nagel 311 1260
Tini van Rein

e-mailadres: redactie@kerkbladrotonde.nl
redacteur: Anneliese Smoorenburg
Administratie: Margreeth Nagel 311 1260
e-mailadres: administratie@kerkbladrotonde.nl

Banknr. NL 83 INGB 0008 2390 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord
o.v.v bijdrage Rotonde

Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

www.damsterboord.nl

Predikant: ds. J. Wilts, janwilts@damsterboord.nl 280 8863
Tel. bereikbaar: zie pagina Damsterboord

Scriba: Janny Wieringa 541 4587
scriba@damsterboord.nl

Postadres: Postbus 9145, 9703 LC Groningen
BANK DIACONIE: NL28INGB 000847490 t.n.v. Diaconie Damsterboord

Ledenadministratie: Mw. S. Kuper 541 3089
ledenadministratie@damsterboord.nl

Tijdelijke Koster Stefanuskerk: Reinder de Jager 06-50589117
koster@damsterboord.nl

Contactadres Kerkenheem W. Hartsema 06-13125303

Banknr. NL69INGB 0000803781 t.n.v. protestantse gemeente Damsterboord

WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE

Website www.hildegardparochie.nl
Pastoor: Arjen Jellema 06-12717774
pastor.jellema@hildegardparochie.nl

Secretaris: vacant
secr.walfried@hildegardparochie.nl

Budgethouder : R. v. Nimwegen 541 4622
Ledenadministratie: H. van Eerden 230 3757
e-Mail: walfriedledenadm@gmail.com

Banknr. NL08INGB 000246 5131 t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen

Emmauskerk Ra 4, 9733 HS Groningen 541 2115
Bespreken zaalruimte: alleen telefonisch bij Mevrouw Wil Dol 541 3364

ROTONDE

Het eerste gedeelte van **ROTONDE** bevat informatie van en voor alle kerken. Het tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke kerken.

Rotonde verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.

Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind van de desbetreffende gedeeltes.

Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer geplaatst worden.

Digitale Rotonde

U kunt Rotonde ook via de website lezen.

Via <https://damsterboord.nl/onze-gemeente/kerkbladen-2/rotonde-2/> en/of; <http://bit.ly/rotondewalfried>

Rotonde blijft ook in zijn papieren vorm bestaan.

Wilt u zich afmelden voor de papieren Rotonde mail dan naar:

administratie@kerkbladrotonde.nl o.v.v. opzeggen + uw naam + adres.

LEZINGEN/ EREDIENSTEN

Zondag 30 augustus 2020 <i>11^e van de zomer</i>	Jeremia 7, 23-28	Matteüs 17, 14-20
Zondag 6 september 2020 <i>12^e van de zomer</i>	Ezechiël 33, 7-11	Matteüs 18 (1) 15-20
Zondag 13 september 2020 <i>13^e van de zomer</i>	Exodus 32, 7-14	Matteüs 18, 21-35
Zondag 20 september 2020 <i>1^e van de herfst</i>	Jona 3,10 - 4,11	Matteüs 20, 1-16
Zondag 27 september 2020 <i>2^e van de herfst</i>	Ezechiël 18, 1-4.25-32	Matteüs 21, 23-32

VIERINGEN



De oecumenische diensten zijn elke eerste zondag van de maand.

De oecumenische diensten met een R.K. voorganger vinden plaats in de Emmaüskerk om **11:15 uur**

De oecumenische diensten met een Protestantse voorganger in de Stefanuskerk om **10:00 uur**.



Aan de slag

Aan de slag. Dat was het thema van Vierkant, het parochieblad van de Hildegardparochie. Het zou een voor de hand liggend thema voor na de zomervakantie kunnen zijn. Iedereen goed uitgerust om weer aan de slag te gaan. De batterijen hopelijk weer goed opgeladen. En aan de slag!

In coronatijd klinkt het toch anders. Voor velen is de zomervakantie al anders verlopen. Een vakantie naar het buitenland was niet zo vanzelfsprekend als andere jaren. Meer mensen zijn in Nederland gebleven of helemaal niet op vakantie gegaan.

De scholen beginnen straks weer, maar nu al is bekend dat in het hoger onderwijs hooguit 30% van de lessen als contacturen gegeven worden. Veel zal weer online aangeboden worden. En veel mensen zullen ook nog wel een tijdje mogen thuiswerken.

We mogen ons afvragen of we wel “gewoon” weer aan de slag gaan. Of dat we zouden mogen nadenken over hoe we aan de slag willen en kunnen gaan. Wat kunnen we leren van de coronacrisis? We hebben aan den lijve gevoeld – en doen dat nog steeds – hoe belangrijk persoonlijke contacten zijn. Hoe moeilijk het is om blijvend afstand te houden. En hopelijk is dat over enige tijd ook niet meer noodzakelijk.

In het begin van de coronacrisis waren er twee dingen die me heel erg geraakt hebben: de enorme impact op de gezondheidszorg, en op de patiënten die ziek werden. En inmiddels weten we dat er lange tijd ernstige klachten kunnen blijven.

Wat me ook geraakt heeft was de enorme solidariteit die er was. Talloze hulpinitiatieven voor mensen die niet hun huis uit konden of mochten. Oprechte waardering voor mensen in vitale beroepen. Waardering die verder ging dan de zorg, maar ook voor bijvoorbeeld winkelpersoneel, vrachtwagenchauffeurs en boeren.

De coronacrisis duurt langer dan we van te voren gedacht hadden, en is ingrijpender dan we ons konden voorstellen. En ze is eigenlijk ook niet de enige crisis die aan de gang is. De klimaatcrisis en de stikstofcrisis vragen ook onze aandacht, en eigenlijk ook veranderingen in ons gedrag.

Spannend om in deze tijd te kijken naar de bronnen van ons geloof en wat die hierover te zeggen hebben. De bijbel of een meer recentelijk document: Laudato Si van paus Franciscus. Zijn er meer mensen die hierover samen zouden willen nadenken of praten? Ik zou dat graag horen als dat het geval zou zijn. Misschien kunnen we het coronaproof organiseren.

Pastor Myriam

Rotonde is een gezamenlijk kerkblad van de Walfriedgemeenschap en de Protestantse Gemeente Damsterboord. Het blad wordt gratis verspreid. We vragen van de lezers een vrijwillige bijdrage voor het in stand houden van dit kerkblad.

De lezers van de Protestantse Gemeente Damsterboord kunnen hun bijdrage overmaken naar: NL 83 INGB 0008 2390 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord, o.v.v. bijdrage Rotonde.

**De lezers van de Walfriedgemeenschap kunnen hun bijdrage overmaken naar:
NL08 INGB 0002 4651 31 t.n.v. Penningmeester Walfriedparochie Groningen
o.v.v. bijdrage Rotonde.**

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 27 september t/m 31 oktober 2020 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 11 september**

Per e-mail: redactie@kerkbladrotonde.nl



EMMAÜSKERK

Protestantse Gemeente Damsterboord

STEFANUSKERK
MAARTENSKERK



Bereikbaarheid predikant: ds. Jan Wilts

Telefonisch bereikbaar: 050-2808863 in de regel: maandag, woensdag en donderdag, 's morgens rond 9 uur en rond 12.15 uur; dinsdag rond 12.15 uur, vrijdag wisselend; op andere tijden kunt u het ook gerust proberen of anders het antwoordapparaat inspreken, dan bel ik zo snel mogelijk terug.

E-mailadres: janwilts@damsterboord.nl

Ziekenbezoek: in de regel bezoek ik op dinsdag- of woensdagmiddag degenen die in een zieken- of verpleeghuis opgenomen zijn, meldingen graag voor dinsdag 12.30 uur.

Vrije dag: zaterdag en eens in de twee weken (een gedeelte van de) vrijdag.

Rooster kerkdiensten

zondag	aanvang en kerk	voorganger	informatie
30 augustus 11 ^e van de zomer	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Lieuwe Giethoorn	
6 september 12 ^e van de zomer	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	oecumenische dienst
13 september 13 ^e van de zomer	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	
20 september 1 ^e van de herfst	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	
27 september 2 ^e van de herfst	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	

Bij de kerkdiensten

Aanmelding

Voor de diensten in de Stefanuskerk moet u zich vooraf aanmelden. We stellen het op prijs als u dat uiterlijk op de vrijdag vóór de dienst doet, het liefst via de mail: aanmelding-dienst@damsterboord.nl . Als u niet over e-mail kunt beschikken, kunt u bellen met onze waarnemend koster Reinder de Jager: 06-50589117.

De diensten beginnen om 10.00 uur. U kunt ze ook thuis meevieren – ga dan naar: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843> of zoek “PKN Stefanuskerk” via de app van kerkomroep die u op uw smartphone kunt downloaden.

Vanaf enkele minuten voor tien verschijnt de actuele uitzending op kerkomroep – vanaf dat moment kunnen we de dienst dan op hetzelfde moment vieren: in de kerk en thuis. U kunt hem ook daarna nog beluisteren; alle diensten blijven ca. drie maanden staan op de website van kerkomroep.

Oecumenische diensten

Op zondag 6 september, is er een oecumenische dienst in de Stefanuskerk. Zo hebben we het met elkaar afgesproken aan het begin van 2020; de oecumenische diensten zullen vanaf 2020 om en om in de Emmaüs- en Stefanuskerk zijn. We konden daar vanwege de beperkingen i.v.m. corona nog niet mee beginnen, maar nu zal dus voor het eerst een oecumenische dienst in de Stefanuskerk gevierd worden.

Wat misschien nog wat wennen is, is dat er in de Emmaüskerk en de Stefanuskerk verschillende aanvangstijden gelden: alle diensten in de Stefanuskerk beginnen om 10.00 uur; alle diensten in de Emmaüskerk om 11.15 uur. De diensten vanuit de Stefanuskerk zijn via kerkomroep mee te vieren, voor de diensten vanuit de Emmaüskerk geldt dat niet.

“Eigen” diensten

Sinds maart vieren we de kerkdiensten in de vorm van een ochtendgebed. Inmiddels is die vorm wel wat aangepast en uitgebreid. We zijn nog steeds benieuwd naar uw reacties en suggesties. Vanuit de werkgroep eredienst zullen we daar nog een keer gericht naar vragen, maar ook als u nu iets daarover wilt opmerken, mail het gerust, of bel.

In het najaar hopen we ook enkele “andere” vieringen te vieren. In oktober bijvoorbeeld in aangepaste vorm onze oogstdienst en voor september is een gezinsviering in voorbereiding. U hoort daar meer over via onze nieuwsbrieven en via onze website.

Pastoraat

Het pastoraat ziet er sinds maart anders uit. Er worden minder huisbezoeken gebracht en er zijn meer contacten via de telefoon of via e-mail. Dat geldt voor ouderenbezoek, bezoeken vanuit de werkgroep pastoraat en predikantsbezoek.

Er is veel veranderd: we kunnen geen handen schudden, we moeten anderhalve meter afstand bewaren en vaak handen wassen. En we komen elkaar minder tegen om even te vragen hoe het gaat. Daarmee valt een schakeltje uit mijn (Jan Wilts) pastoraat weg. Het helpt daarom als u mij een hint geeft of zelf contact opneemt. Want dit geldt nog steeds: met ieder die aangeeft een gesprek met mij op prijs te stellen, maak ik een afspraak. En er zijn veel mogelijkheden:

Allereerst natuurlijk de **ontmoeting thuis**. Waar het thuis mogelijk is om voldoende afstand te bewaren, daar kan ik thuishkomen. Als dat wat minder handig lijkt, kunnen we ook altijd een afspraak in **Kerkenheem** maken. Daar is ruimte genoeg en we kunnen er ongestoord zitten. En wie van **wandelen** houdt: in het natuurgebied van Noorddijk zijn tal van wandelingen mogelijk, korter of langer, in een relaxed tempo of de pas erin. Ook een mooie manier om elkaar te kunnen ontmoeten. Onder het wandelen kunnen we een goed gesprek voeren.

Bij alle ontmoetingen geldt dat ik me aan de coronavoorschriften wil houden – temeer daar een aantal van mijn contacten met mensen met een kwetsbare gezondheid is.

En als u zelf liever contact heeft door de telefoon, geef dat dan gerust aan. Ook in een telefoongesprek is een ontmoeting mogelijk.

Dus: geef vooral aan op welke wijze u een gesprek op prijs stelt. En bedenk: het hoeft niet per se dringend te zijn: gewoon even bijpraten is ook belangrijk. Dat blijft zo.

‘In ’t licht’

Vanaf eind maart is er negen weken lang, gemiddeld tweemaal per week, een tijdelijk blog op de website geplaatst. Teksten geschreven door steeds iemand anders van onze gemeente.

Om de onderlinge verbinding te ondersteunen in een tijd dat we elkaar niet konden ontmoeten.



Op 1 juni hebben we het blog afgesloten, de teksten zijn bewaard, om voor het eerst te lezen of nog eens te lezen.

U vindt ze op de website onder Voor Elkaar, en dan bij In 't licht.

<https://damsterboord.nl/voor-elkaar/in-t-licht/>

Agenda gespreksgroepen 2020-2021

In maart zijn alle groepen abrupt gestopt. Ondertussen zijn in Kerkenheem maatregelen genomen om op een veilige manier elkaar te kunnen ontmoeten. Daarom zullen in september de eerste groepen weer opstarten. Hieronder het overzicht van alle groepen waar u aan mee kunt doen.

U kunt het overzicht ook op onze website vinden onder Gespreksgroepen.

> **Gespreksgroep rond de 30**

een gespreksgroep voor jonge mensen over wat voor ons belangrijk is in werk, relaties en leven

maandagavond, eens per maand

Aan het werk, vaste relatie, ergens rond je 30e gebeurt het, iets wat lijkt op settelen. En dan: wie wil je zijn, hoe sta je in het leven. Wat blijft belangrijk en wat wordt belangrijk?

Daarover praten we. Dat doen we in een overzichtelijke groep.

We zijn nu met ons zessen. Er is nog ruimte voor één of twee deelnemers.

Omdat we laat gestart zijn in het vorige seizoen en toen alweer snel op moesten houden, beginnen we nu al in september.

De eerste keer is **maandag 14 september**, 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur in Kerkenheem, Noorddijkerweg 12.

> **Gespreksgroep Kerkenheem**

een gespreksgroep waarin we met elkaar verkennen wat er echt toe doet in ons leven

woensdagavond, eens per maand

Waar gaan we voor, wat vinden we belangrijk, welke vragen houden ons bezig en hoe denken anderen daarover? Welke waarden staan voorop, en hoe hangen die samen met geloven?

De eerste keer van dit seizoen is op **woensdag 14 oktober**. We beginnen om 20:00 uur en stoppen rond 21.30 uur.

> **Bijbelkring**

een gesprekskring waarin Bijbelverhalen al luisterend naar en pratend met elkaar met ons eigen leven verbonden worden

woensdagochtend, eens per maand

Ds. Bernard Luttikhuis schreef een boekje over gelijkenissen, speciaal voor gespreksgroepen. Dat boekje heet: "Tien beelden van hoop, bemoediging en troost". We bespreken dit met elkaar.

De eerste keer van dit seizoen is op **woensdag 16 september**, van 11:00 - 12:30 uur in Kerkenheem;

> “een goed gesprek”, (in het Dok)

*voor inwoners van Lewenburg, Ulgersmaborg en omgeving
een gesprekskring in Het Dok, op woensdagavond, eens per maand*

Sinds een jaar biedt Damsterboord ook een gesprekskring aan in Het Dok. Daarmee willen we een verbinding leggen met de wijk waarvan we deel uitmaken. Als het over levensvragen gaat, blijken we veel met elkaar te delen, binnen en buiten een kerk, binnen en buiten het geloof en het blijkt van waarde te zijn om elkaar bij die vragen te zoeken en te vinden. We gaan er dit jaar mee verder.

De kring wordt aangeboden via het cursusaanbod van het Dok. Vrouwen-centrum De Boei is zo gastvrij de huiskamer voor ons open te stellen. We beginnen op **woensdagavond 30 september** in de Boei, van 19:30 uur tot ongeveer 21:00 uur.

> Gesprekskring Engelbert (kerk van Engelbert)

*voor inwoners van Engelbert, Middelbert en omgeving
woensdagmiddag, eens per maand*

De gesprekskring Engelbert is een kring waarin zowel mensen met als zonder kerkelijke achtergrond zich thuis voelen. Wat hen bindt is dat ze het fijn vinden af en toe een goed inhoudelijk gesprek te voeren met elkaar. Meestal is dat een onderwerp dat één van ons bezighoudt: iets uit de politiek of de actualiteit, een gesprek over een boek. Eén of twee keer per jaar kijken we samen naar een film en praten daarover na.

We zijn gewend om in de gastvrije huiskamer van Spoorheem bij elkaar te komen. Maar daar passen we niet in zolang we anderhalve meter afstand van elkaar willen houden. Daarom gaan we zolang dat nodig is naar een andere locatie, dat is de kerk van Engelbert.

Vanaf **woensdag 30 september** - ongeveer eens per maand op woensdagmiddag in de kerk van Engelbert. Vanaf 15:00 uur tot ongeveer 16:30 uur.

> Samenkring 't Roer

*voor mensen met een verstandelijke beperking
eens per maand in 't Roer*

Een gezellige kring waarin we verhalen uitwisselen, een spel doen, een Bijbelverhaal horen en natuurlijk ook met elkaar lachen!

In goed overleg kijken we wanneer we deze kring in 't Roer weer op kunnen starten. Bewoners krijgen dan een uitnodiging.

> Puber-eetgroepen “Holy Meal” I en II

voor derde- en vierdeklassers (I) en voor brug- en tweedeklassers (II)

De pubereetgroepen komen een paar keer per jaar bij elkaar. We koken dan samen en eten dat natuurlijk ook samen. Groep I eet in Kerkenheem, Joke Smit en Jan Wilts leiden deze groep. Groep II eet in de pastorie met Antje Heeringa en Jan Wilts. En tussendoor aan tafel praten we over dingen die ons bezighouden, van school, of thuis of wat ook. De tijd: zondagavond van half zes tot een uur of acht.

Geef je op, dan kijken we in overleg wat de meest geschikte startdata zijn.

> Basiscatechese

voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs of de bovenbouw van het speciaal basisonderwijs

In de weken voor Pasen is er een korte catecheseronde. Op maandagmiddag zijn leerlingen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs welkom in Kerkenheem.

We beginnen met een kop thee en even bijpraten. Dan bespreken we met elkaar een les over een onderwerp dat met kerk en geloof te maken heeft. Zulke onderwerpen zijn: Bijbelverhalen, avondmaal, dopen, de kerkdienst, het orgel en zo meer.

data: 16, 23, 30 maart en 6 april - na schooltijd

Alle groepen worden geleid door ds. Jan Wilts; opgave: janwilts@damsterboord.nl
Opgave gespreksgroep in het Dok: info@wijkcentrumhetdok.nl



Overstag, pionieren en kliederkerk

Overstag wil in de wijk Lewenborg meer mensen kennis laten maken met bijbelse thema's en geloof. Daarbij kun je denken aan allerlei verschillende activiteiten. Eén daarvan is **kliederkerk**, daar willen we na de zomer mee aan de slag.

Wat is kliederkerk?

Kliederkerk heeft haar basis in de zgn. 'Messy Church' in Engeland. Letterlijk vertaald betekent dit 'rommelige kerk' en in vergelijking met een gewone kerkdienst klopt dit helemaal. Het is een manier van kerk-zijn waarbij veel anders gaat dan in de gewone kerk. Het is geen éénrichtingsverkeer waarbij de groep luistert en de voorganger vertelt. Bij kliederkerk trekken jong en oud samen op, zij gaan samen op een creatieve manier op zoek naar de betekenis van bijbelverhalen. Dit gebeurt vaak juist niet in een kerk en niet op zondag.

Waarom kliederkerk?

Kliederkerk is een laagdrempelige manier om zowel de traditionele kerkganger als ook diegenen die zich niet (meer) verbonden voelen met kerk en/ of geloof te bereiken. Hierdoor worden vrijwilligers en deelnemers geprikkeld na te denken over hoe bijbelse thema's aan kunnen sluiten en een rol kunnen spelen in het leven van alledag. Ook bij mensen die niet bekend zijn met kerkelijke gewoonten en taal.

Hoe ziet een kliederkerkbijeenkomst eruit?

Kliederkerk bestaat uit drie onderdelen: *samen ontdekken*, *samen vieren* en *samen eten*.

Iedereen is welkom, zowel kerkgangers als mensen die niet of niet meer bij een kerk betrokken zijn, zowel oud als jong, zowel gezinnen als alleengaanden. Tijdens kliederkerk staat een bijbelverhaal of een bijbels thema centraal. Samen worden deze verhalen op creatieve wijze ontdekt. Dat kan bijvoorbeeld door te knutselen, aan de hand van een speurtocht, misschien iets met theater of muziek of in de vorm van een gesprek.

Na het samen ontdekken komt het samen vieren. Hierin krijgt alles waar in de verschillende groepjes aan gewerkt is een plaats. Kliederkerk wordt altijd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, dat kan op een hele simpele manier met een maaltijdsoep, maar soms ook wat uitgebreider.

Hoe vaak wordt kliederkerk georganiseerd?

Het is belangrijk dat kliederkerk met een zekere regelmaat georganiseerd wordt, want naarmate je elkaar beter leert kennen ontstaat er vertrouwen en meer openheid. Om te beginnen zou het mooi zijn als we elk kwartaal een kliederkerk kunnen organiseren en afhankelijk van hoe het zich ontwikkelt zou dat op termijn maandelijks kunnen worden.

Wil je informatie of ben je geïnteresseerd om mee te doen of te begeleiden laat het ons weten. Dat kan via info@overstag-lewenborg.nl of a_van_dam@hotmail.com. Zo gauw er concretere plannen zijn hoort u van ons.

Meer algemene informatie over kliederkerk staat op de site van de PKN:

<https://www.protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/>

Namens het kliederkerkteam, Annie van Dam

Autovervoer

Wilt u autovervoer naar de kerk?

U kunt het volgende nummer bellen:

J. en T. Rienstra tel: (050)5417391

Geert Hielema tel: 06-51212565



KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Ronde, lopend van 27 september t/m 31 oktober 2020 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 11 september**

Per email: kopij@damsterboord.nl



R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP
binnen de
HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE
Emmauskerk, Ra 4, Lewenburg, tel.
5412115



*** Zie voor de adressen en voor de berichten
die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v.**

BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOCATIE

Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn:

Arjen Jellema - tel: 06-12717774 - pastor.jellema@hildegardparochie.nl

Myriam Oosting - tel: 06-39175000

Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Ronde of de website:

www.hildegardparochie.nl



Tel. Emmaüskerk (alg.) 050-5412115



E-mail secr.walfried@hildegardparochie.nl

Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze parochie: Mw. Trees Brugmans 050-5413025 of
Dhr. Jan van den Hende 050-5413239



Digitale nieuwsbrief van de Walfriedgemeenschap ontvangen.

U kunt zichzelf hier inschrijven: <https://bit.ly/walfriedbrief>

WALFRIEDGEMEENSCHAP

- Zie voor de lezingen pagina 3.
- De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenburg, Ra 4, voor zover niet anders wordt aangegeven.
- Tijdens de diensten van 11.15 uur is er voor de kinderen van 0 – 4 jaar oppas en voor kinderen van 4 – 12 jaar kindernevendienst.
- Elke 2^e zondag van de maand *geen* kindernevendienst, maar kindercatechese vanaf 8 jaar tijdens de dienst. Tevens is er dan jongerencatechese voor 12 – 16 jaar. Kinderen van 4 – 8 jaar kunnen dan ook naar de oppasruimte.

VIERINGEN WALFRIEDGEMEENSCHAP

VIERINGEN WALFRIEDGEMEENSCHAP

datum	tijd	viering	voorganger	bijzonderheden
30 augustus Emmauskerk	11:15 uur	Woord- en communieviering	pastor Myriam Oosting	
6 september Stefanuskerk	10:00 uur	Oecumenische viering PKN	ds. Jan Wilts	
13 september Emmauskerk	11:15 uur	Eucharistieviering	pastor Arjen Jellema	
20 september Emmauskerk	10.00 uur	Hildegardviering	pastor Myriam Oosting	DOLP viering
27 september Emmauskerk	11:15 uur	Woord- en communieviering	Hilda van Schalkwijk	
4 oktober Emmauskerk	11:15 uur	Oecumenische viering (RK)	Myriam Oosting	

Let op: voor de PKN oecumenische vieringen geldt vanaf september 2020 dat de vieringen plaatsvinden in de Stefanuskerk (Noordijk). Aanmelding vooraf is daarvoor verplicht. Zie www.damsterboord.nl.

Registreren/aanmelden voor kerkdiensten

Het is niet meer noodzakelijk om u vooraf aan te melden, maar wij zijn wel verplicht om uw contactgegevens te noteren. Daarom noteren wij uw naam en telefoonnummer als u een kerkdienst bijwoont.

Gastheren/dames gevraagd:

Vanwege de coronamaatregelen zijn wij verplicht om de bezoekers van onze kerkdiensten te registreren. Bovendien was het al heel lang een wens van ons om de kerkbezoekers welkom te heten. Daarom zijn wij op zoek naar gastheren en – dames.

Taak: welkom heten van kerkbezoekers (tijdens de RK-vieringen) en het registreren van naam en telefoonnummer.

Tijdinvestering: 15 – 20 minuten vóór de kerkdienst aanwezig zijn.

Hoe vaak: dat mag u zelf bepalen.

Aanmelden: bij één van de Walfriedraad-leden (Marian Bouman, Peter Driessen, Lexia Koch en Michèle van der Knaap)

VIERINGEN IN DE BRON IN BEIJUM

In verband met het coronavirus is er geen oecumenische vieringen op 3 mei!



MAANDELIJKSE KOFFIEOCHTEND

Dinsdag 1 september is er weer een koffieochtend. Wilt u gehaald en weer thuisgebracht worden? Neemt u dan even contact op met tel: 050-5412934

Koffieochtenden op de woensdag

Iedere woensdagochtend is er gelegenheid om in de Emmauskerk elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Op de vierde woensdag van de maand zal ook één van de pastores aanwezig zijn (van 10 uur tot half 12).

30 september: Myriam Oosting

28 oktober en 25 november: Arjen Jellema

Wist u dat?

Tijdens de koffieochtenden op de woensdag een aantal mensen ook heel hard gewerkt heeft om de administratie en oude paperassen op te ruimen? Alles is nu weer up-to-date. Heel hartelijk dank aan iedereen die zich hiervoor ingezet heeft!

DIGITAAL LEZEN PAROCHIEBLAD VIERKANT

Wilt u Vierkant, het parochieblad van de H. Hildegard van Bingenparochie graag digitaal lezen? U kunt zichzelf aanmelden: <https://laposta.nl/f/sshqmaaxjhny>

Middels een nieuwsbrief wordt u na uw aanmelding op de hoogte gesteld zodra er een nieuwe Vierkant is verschenen. U kunt zich ook altijd zelf weer afmelden mocht u niet langer prijsstellen op de nieuwsbrief.



19 oktober 2020

Start 1^e jaar cursus Theologische Verdieping Groningen

Wil je een bredere visie op religie en zingeving, geef je dan op voor de cursus Theologische Verdieping Groningen (TVG). De cursus heeft een gevarieerde opzet en een breed palet aan vakken. Een uitgelezen kans om samen met anderen te ontdekken wat je geloof kan verdiepen.

Dit eerste jaar bestaat uit 22 avonden, waarin de volgende vakken aan bod komen: Oude Testament, Hedendaagse ontwikkelingen in de geloofsvragen (Dogmatiek), Nieuwe Testament, Spiritualiteit, Kerkgeschiedenis en Geloven in de Samenleving. Er is ruimschoots gelegenheid tijdens de lessen met elkaar in gesprek te gaan.

De kosten voor deze cursus zijn € 200.

De lessen worden gegeven op de maandagavond van 19.30 – 22.00 uur in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220 te Groningen. Meer informatie en aanmelden bij ds. Bert L. van der Woude, 0597-422112 of via de website: www.tvg-groningen.nl

Voor u en onze veiligheid zullen de coronamaatregelen worden gerespecteerd en gaat deze informatie uit van de huidige mogelijkheden.

Bijzonder bijeenkomst: Share the Journey op 25 september in Groningen



Dit gebeuren staat in het teken van de internationale Caritas campagne Share the Journey om vluchtelingen gastvrij te verwelkomen, beschermen, ondersteunen en te helpen participeren en integreren in onze samenleving. Samen vieren we het leven: dat doen we in Nederland op vrijdag 25 september in Groningen.

Een alliantie van organisaties waaronder coöperatie MooieBoel050, het *New Life Choir* Groningen, het bisdom Groningen-Leeuwarden, Vastenactie en Cordaid nodigen u van harte uit daar bij te zijn.

In een uniek programma met onder meer een voordracht van Mgr. van den Hout, optredens van het Syrische *New Life Choir*, en vele mensen uit de regio die verhalen zullen delen over internationaal samenleven, dit alles onder leiding van gastvrouw TV presentatrice Hella van der Wijst.

Samen vieren en solidariteit tonen met nieuwkomers in onze samenleving.

Meldt u aan op www.cordaid.nl/groningen

Programma

Inloop vanaf 14.30 uur
Start programma 15.00 uur
Afsluiting 17:00 uur

Locatie

Der Aa-kerk,
Akerkhof 2
9711 JB Groningen

(In het centrum, 5 minuten lopen vanaf NS Station)

Ter inspiratie

Een oudere Chinese vrouw had twee grote potten.
Elke pot hing aan het einde van een stok, welke ze op haar schouders droeg,
Als ze water ging halen.

Een van de potten was perfect in orde en leverde altijd de volledige portie water.
Maar de andere pot had een barst.
En het eind van de lange wandeling, van de stroom tot het huis, was deze
gebarsten pot nog maar half vol met water.

Twee jaar lang ging de vrouw dagelijks naar de stroom en de gebarsten pot bracht
elke keer maar een halve pot water thuis.
Natuurlijk was de perfecte pot trots op zijn prestaties: hij bracht zonder mankeren
altijd een volle pot water thuis.
De gebarsten pot schaamde zich heel erg over zijn onvolmaaktheid,
Hij voelde zich erg ongelukkig, dat hij maar de helft kon doen van waarvoor hij
gemaakt was
En na twee jaar zag hij dit als een bittere mislukking....

Op een dag sprak hij bij de stroom tegen de vrouw:
"Ik voel me beschaamd over mijzelf,
Vanwege mijn barst lekt het meeste water weg tijdens de lange weg naar uw huis"
De oude vrouw glimlachte:
"Hebt u niet opgemerkt dat er bloemen staan aan uw kant van het pad
En niet aan de andere kant?
Dat is omdat ik altijd heb geweten van uw tekortkoming
Dus plantte ik bloemen aan uw kant van het pad
En elke dag als we terugliepen naar huis gaf u ze water.
Twee jaar lang kon ik deze mooie bloemen plukken en ze meenemen naar huis.
Zonder u zou ik niet van hun schoonheid en pracht in mijn huis kunnen genieten.

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 27 september t/m 31
oktober2020 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 11 september**
Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl



geen kopieerrechten / no copyrights www.bijbelskeurplaten.nl

JMP BURGER