



# ROTONDE

Maandelijks informatieblad van de  
Gemeente Damsterboord en de  
Walfriedgemeenschap voor Lewenborg en  
omgeving:  
Lewenborg-Drielanden-Zilvermeer-Ulgersmaborg-  
Oosterhoogebrug-Ruischerwaard-Ruischerbrug-  
Noorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert

---

JAARGANG 50, NR. 2

31 januari t/m 6 maart 2021

---



Foto: [Wijkwebsite Ruischerbrug](#)

## ROTONDE

Rotonde is een gezamenlijk kerkblad van de Walfriedgemeenschap van de R.K. Hildegard van Bingen parochie en de Protestantse Gemeente Damsterboord. De eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij het bestuursoverleg van de locatieraad Walfried van de Hildegard van Bingenparochie en de kerkenraad van Damsterboord.

### REDACTIE ROTONDE

Kopij inleveren bij: Margreeth Nagel 311 1260  
Tini van Rein  
e-mailadres: [redactie@kerkbladrotonde.nl](mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl)  
redacteur: Anneliese Smoorenburg  
Administratie: Margreeth Nagel 311 1260  
e-mailadres: [administratie@kerkbladrotonde.nl](mailto:administratie@kerkbladrotonde.nl)

**Banknr. NL 83 INGB 0008 2390 64** t.n.v. **Protestantse Gemeente Damsterboord**  
**Naar dit rekeningnummer kunt u uw giften, uw collectebijdragen voor kerkrentmeesters en uw bijdrage voor Rotonde overmaken. Graag o.v.v. het doel van de betaling.**

### PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

website: [www.damsterboord.nl](http://www.damsterboord.nl)  
Predikant: ds. J. Wilts, [janwilts@damsterboord.nl](mailto:janwilts@damsterboord.nl) 280 8863  
*Tel. bereikbaar: zie pagina Damsterboord*  
Scriba: Janny Wieringa 541 4587  
[scriba@damsterboord.nl](mailto:scriba@damsterboord.nl)  
Postadres: Postbus 9145, 9703 LC Groningen  
**Banknr. Diaconie: NL 28 INGB 0000 847 490** t.n.v. Diaconie Damsterboord  
Ledenadministratie: Mw. S. Kuper 541 3089  
[ledenadministratie@damsterboord.nl](mailto:ledenadministratie@damsterboord.nl)  
Koster Stefanuskerk: Reinder de Jager 06-50589117  
[koster@damsterboord.nl](mailto:koster@damsterboord.nl)

### WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE

Website: [www.hildegardparochie.nl](http://www.hildegardparochie.nl)  
Pastoor: Arjen Jellema 06-12717774  
[pastor.jellema@hildegardparochie.nl](mailto:pastor.jellema@hildegardparochie.nl)  
Secretaris: vacant  
[secr.walfried@hildegardparochie.nl](mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl)  
Budgethouder : R. v. Nimwegen 541 4622  
Ledenadministratie: H. van Eerden 230 3757  
e-Mail: [walfriedledenadm@gmail.com](mailto:walfriedledenadm@gmail.com)

**Banknr. NL 08 INGB 0002 465 131** t.n.v. Penningm. Walfriedgem. Groningen

Emmauskerk Ra 4, 9733 HS Groningen 541 2115  
Bespreken zaalruimte: alleen telefonisch bij Mevrouw Wil Dol 541 3364

## ROTONDE

Het eerste gedeelte van **ROTONDE** bevat informatie van en voor alle kerken. **Het tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend** informatie over de afzonderlijke kerken.

**Rotonde** verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.

Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind van de desbetreffende gedeeltes.

Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer geplaatst worden.

### Digitale Rotonde

U kunt Rotonde ook via de website lezen.

Via <https://damsterboord.nl/onze-gemeente/kerkbladen-2/rotonde-2/> en/of; <http://bit.ly/rotondewalfried>

Rotonde blijft ook in zijn papieren vorm bestaan.

Wilt u zich afmelden voor de papieren Rotonde mail dan naar:

[administratie@kerkbladrotonde.nl](mailto:administratie@kerkbladrotonde.nl) o.v.v. opzeggen + uw naam + adres.



## GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER / EREDIENSTEN

7 februari 2021 <i>5<sup>e</sup> na Epifanie</i>	2 Koningen 4,18-21 (22-31)32-37	Marcus 1,29-39
14 februari 2021 <i>6<sup>e</sup> na Epifanie</i>	2 Koningen 5,1-3(4-8)9-15b	Marcus 1,40-45
17 februari 2021 <i>Aswoensdag</i>	Jesaja 58,1-10	Matteüs 6,1-6.16-21
21 februari 2021 <i>1<sup>e</sup> van de 40 dagen</i>	1 Koningen 19,9-18	Marcus 1,12-15
28 februari 2021 <i>2<sup>e</sup> van de 40 dagen</i>	1 Koningen 19,9-18	Marcus 9,2-10
7 maart 2021 <i>3<sup>e</sup> van de 40 dagen</i>	Exodus 20,1-17	Johannes 2,13-22(25)



## OECUMENISCHE VIERINGEN

De oecumenische diensten zijn elke eerste zondag van de maand. Aanmelden is verplicht! Zie blz. 10 en 21.

- De oecumenische diensten met een R.K. voorganger vinden plaats in de Emmaüskerk om **11:15 uur**.
- De oecumenische diensten met een Protestantse voorganger in de Stefanuskerk om **10:00 uur**.

## DIGITALE ROTONDE

Sinds januari 2020 staat elke nieuwe Rotonde ook op de website, de papieren Rotonde bestaat ook nog. Het is mooi om Rotonde met een kleurig omslag te zien, en ook de foto's komen beter tot hun recht.

Het verschijningsrooster staat ook op de website, maar veel lezers lieten weten dat ze graag een berichtje zouden krijgen als het nieuwe nummer op de site gepubliceerd is, meestal al enkele dagen voor de papieren Rotonde in de bus valt. We hebben eind van het jaar proefgedraaid met een systeem dat met een standaardmailtje laat weten dat er een nieuw nummer voor u klaar staat, met een link naar het Rotonde-archief op de site. Het nieuwste nummer staat steeds bovenaan in die lijst.

Wilt u voortaan ook gebruik maken van deze service, stuur dan een mail naar [informatie@damsterboord.nl](mailto:informatie@damsterboord.nl) met in de onderwerpregel: **digitale rotonde**.

U kunt daarnaast ook nog steeds de papieren Rotonde blijven ontvangen; als u die wilt opzeggen stuur dan een mail aan: [administratie@kerkbladrotonde.nl](mailto:administratie@kerkbladrotonde.nl) met in de onderwerpregel: **opzegging papieren Rotonde**.

## PER DIRECT GEVRAAGD:



### een bezorger voor Rotonde in Drielanden

Kerkblad Rotonde verschijnt 10 maal per jaar, en wordt in een oplage van ca. 400 exemplaren gedrukt. Daarnaast is het blad digitaal te lezen via onze website.

In Drielanden (Mooiland, Zonland en Waterland) wonen 12 abonnees die het blad in de bus krijgen.

Als bezorger worden de exemplaren bij u thuis gebracht, met een lijst met de bezorgadressen erbij. U hoeft hier niet voor thuis te zijn, het stapeltje past in de brievenbus. In diezelfde week moeten de bladen bezorgd.

Dus: woont u in Drielanden of in de directe omgeving, en maakt u graag een ommetje of laat u de hond uit, neem dan meteen de Rotondes mee en bezorg ze bij uw buurtgenoten.

Voor meer informatie: Margreeth Nagel, 050-311 1260

U kunt zich ook meteen aanmelden op [redactie@kerkbladrotonde.nl](mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl)

Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer en/of emailadres te vermelden.

## INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK



De interkerkelijke bibliotheek is **elke donderdagavond en elke eerste zondag van de maand** open voor het uitlenen van boeken.

**Donderdags van 19.30 tot 20.30 uur en op de zondag na de oecumenische dienst in de Emmauskerk.** Uitgezonderd de schoolvakanties, Witte Donderdag en Hemelvaartsdag. U kunt een keuze maken uit ruim 700 religieuze boeken. Een overzicht vindt u in de catalogus, op het prikbord en op de boekentafel van de eerste zondag van de maand na de oecumenische dienst.

**Zoals** u weet, kunt u op de website van de Hildegardparochie/Walfriedgemeenschap en de website van PKN gemeente Damsterboord alle boeken van de IBL vinden. Recent hebben wij het boekenbestand weer bijgewerkt.

Zolang de kerk open mag blijven, rekening houdend met de maatregelen m.b.t. het indammen coronavirus is de bibliotheek open op de donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur. Behalve in de basisschoolvakanties. We houden rekening met de 1 ½ mtr. afstand tussen personen, mondkapje voor en u kunt uw handen reinigen.

We zien u graag komen,

Jacoba van Mourik en Ineke Siersema

## BIBLIOTHEEKNIEUWS



Op 6 december is samen met de Restoration Church een boekenverkoop gehouden. Zij 's middags en ik 's morgens. Er waren weinig mensen in de kerk, maar dankzij de middagkerk is het toch nog 20 euro geworden. Daarvoor onze dank. We zullen het gebruiken om ons boeken bestand aan te vullen.

Het bovenste boek hieronder is ons geschonken en de Restoration Church heeft de twee andere nieuwe boeken aangeschaft voor de Interkerkelijke bibliotheek.

## NIEUWE BOEKEN



### **Dagboek van een herdershond - Jacques Schreurs en Willy van Hemert**

Samenw. Uitgeverijen Meulenhoff Boekery, 2014

In dit boek het verhaal van een beginnende katholieke priester (kapelaan) in het dorp Geleen in Zuid-Limburg in de jaren 1914-1918 tegen de achtergrond van de Eerste Wereldoorlog en de beginnende mijnbouw. Het is ook het verhaal van de botsing met de priesterelite, socialisme, grondonteigening en de dogma's van de katholieke kerk. Erik Odekerke moet zien om te gaan met de dorpsroddels, de katholieke moraal, rijk en arm en zijn eigen gevoeligheid voor een vrouw (Miete). Het leest als een streekroman.



### **Niets is onmogelijk - Andries Knevel**

Uitgeverij Kokboekencentrum, 2010

*In gesprek met mensen die niet konden geloven.*

De auteur heeft in 15 interviews opgetekend hoe mensen christen zijn geworden. Stuk voor stuk prachtige verhalen om te lezen en dan te bedenken, dat bijna alle christelijke kerken, óók de katholieke, in het boek besproken worden. Eén persoon is op latere leeftijd zelfs voor priester gaan studeren. Mensen zoeken een kerk, die bij hen past en hen in zo'n gemeenschap overtuigt van het bestaan van God, Jezus en de Geest.



### **Zo rijk als Job - drs. C. Bijl**

Uitgeverij VBK Media, 1999

De vraag waarom mensen lijden en rampen overkomt, wordt in dit dunne boekje stap voor stap uitgelegd aan de hand van het bijbelboek Job. Zeer duidelijk zijn de probleemstellingen ten opzichte van God. Deze worden een voor een omschreven, waardoor het je aan het eind volledig kunt begrijpen. Zeer de moeite waard.

#### **KOPIJ INLEVEREN:**

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 7 maart t/m 3 april 2021 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 19 februari 2021**

Per email: [kopij@damsterboord.nl](mailto:kopij@damsterboord.nl)





## Marilynne Robinson

In 2005 las ik voor het eerst een boek van de Amerikaanse schrijfster Marilynne Robinson. De titel van dat boek is “Gilead”. Gilead is een onbeduidend stadje op het Amerikaanse platteland in de Mid-West (Iowa). Robinson keert terug naar de jaren '50 van de vorige eeuw. In Gilead leeft een oude predikant, John Ames – hij is 76 – die weet dat hij zijn enige kind, de jongen is 7 – niet zal zien opgroeien. Het boek is eigenlijk één lange brief aan zijn zoon, waarin hij vertelt wat hij zelf heeft meegemaakt, maar ook wat hij zich van zijn vader en grootvader herinnert – beiden ook predikant. De grootvader vocht nog in de burgeroorlog en was betrokken bij de “underground railway”, de ontsnappingsroute voor zwarte slaven uit het zuiden naar het noorden.

In 1956 komt Jack aan in Gilead. Jack is de zoon van Ames' collega en vriend Robert Boughton. Jack is een jaar of 40 en keert na 20 jaar terug naar zijn geboortedorp. Omdat het er lang naar uit zag dat Ames geen kinderen zou krijgen is Jack door zijn vader vernoemd naar Ames. Jack heet eigenlijk John Ames Boughton. Jacks leven is een puinhoop. Hij heeft altijd gevoeld dat hij een buitenstaander is, niet geaccepteerd. Met zijn gedrag bevestigde hij dat keer op keer. Jack en Ames hebben een gespannen relatie. Ames doet zijn best, maar is wat hij 'leert' toereikend om Jack echt in zijn leven toe te laten?

Aanvankelijk stond “Gilead” op zichzelf, maar een paar jaar later verraste Robinson haar lezers met een tweede boek (“Home”- Thuis) dat dezelfde periode vanuit de invalshoek van de familie Boughton beschrijft. En weer een paar jaar later kwam er een derde roman (“Lila”), nu over de jonge vrouw van Ames, over wat hij niet over haar weet.

En nu, eind vorig jaar verscheen er een vierde boek, getiteld “Jack”. Het vierde boek, “Jack”, beschrijft de geschiedenis van Jack die voorafgaat aan zijn thuiskomst. Jack woont op een smerig kamerverhuurgebouw in St Louis. Hij heeft net gezeten voor diefstal en rijgt wat baantjes aan elkaar om in zijn alcoholisme te voorzien. Dan ontmoet hij Della, bij toeval, op straat. Zij verliest haar papieren en hij raapt ze op. De twee krijgen een relatie. Della is zwart en Jack is wit. Della raakt in verwachting. Dat is een dubbele moeilijkheid voor Della in haar familie: ongetrouwd zwanger en een gemengde relatie. Zal haar familie hem accepteren?

Dit vierde boek, “Jack”, is heel goed op zichzelf te lezen. Indrukwekkend in het boek is een lange nachtelijke dialoog op de grote begraafplaats van St Louis. Della houdt in dat gesprek vol dat alle afweer van Jack, zijn pijn en verlatenheid, alle gebrek aan eigenwaarde, alleen maar het omhulsel zijn van zijn pure ziel. Die heeft ze gezien. En ze hoopt dat Jack dat ook kan en wil. Robinson beschrijft dat – en zo is ook haar stijl - met veel aandacht voor sfeer, voor kleur en licht en vooral vanuit een diep doorvoelde humaniteit.



Robinson tekent een mensbeeld vanuit een calvinistisch-humanistisch (dat bestaat!) gekleurd geloof in menselijke en dus ook Bijbelse waarden. Daarin zijn ‘losers’ degenen die het meest tegoed hebben – zo geven haar boeken de menselijke verhoudingen weer.

En zo begint ook Paulus’ eerste Korintiërsbrief (hoofdstuk 1 vers 26), over wie niet in tel zijn – en toch. Onmisbaar in deze wereld van elkaar afrekenen op prestatie om dat te blijven horen en lezen. Jack helpt u daarbij,

met een hartelijke groet voor u allen, Jan Wilts

### aantekening bij Marilynne Robinson

de boeken van Marilynne Robinson zijn uitgegeven bij uitgeverij “De Arbeiderspers” de titels zijn:

- Gilead 2005 - vertaler, Henk Schreuder
- Thuis 2009 - vertaler, Ronald Vlek
- Lila 2015 - vertaler, Janine van der Kooij
- Jack 2020 - vertaler, Ton Heuvelmans



- alle boeken zijn ook als e-boek verkrijgbaar
- naast deze romans heeft Robinson nog één andere roman geschreven, “Een huishouden”, die in 1980 verscheen

Robinson schreef ook een aantal essaybundels waarin ze vanuit haar originele Calvijnterpretatie de werkzaamheid van (misschien versleten) woorden zoals “genade” onderzoekt, haar kijk op de politiek in Amerika geeft, op filosofie en literaire schrijvers. Een aantal van deze bundels is ook vertaald.

Dan nog een weetje: Robinson is de favoriete schrijver van Barack Obama.



STEFANUSKERK



## Protestantse Gemeente Damsterboord



**Bereikbaarheid predikant:** ds. Jan Wilts

**Telefonisch bereikbaar:** 050-2808863 in de regel: maandag, woensdag en donderdag, 's morgens rond 9 uur en rond 12.15 uur; dinsdag rond 12.15 uur, vrijdag wisselend; op andere tijden kunt u het ook gerust proberen of anders het antwoordapparaat inspreken, dan bel ik zo snel mogelijk terug.

**E-mailadres:** [janwilts@damsterboord.nl](mailto:janwilts@damsterboord.nl)

**Ziekenbezoek:** in de regel bezoek ik op dinsdag- of woensdagmiddag degenen die in een zieken- of verpleeghuis opgenomen zijn, meldingen graag voor dinsdag 12.30 uur.

**Vrije dag:** zaterdag en eens in de twee weken (een gedeelte van de) vrijdag.

### Rooster kerkdiensten

zondag	aanvang en kerk	voorganger	informatie
5 <sup>E</sup> na Epifanie 7 februari	11.15 uur Emmaüskerk	pastor Jellema	oecumenische dienst RK
6 <sup>e</sup> na Epifanie 14 februari	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	
invocabit 21 februari	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	
reminiscere 28 februari	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Tiemo Meijlink	
oculi me 7 maart	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	oecumenische dienst PKN

Wilt u autovervoer naar de kerk?

U kunt het volgende nummer bellen:

J. en T. Rienstra tel: (050)5417391

Geert Hielema tel: 06-51212565

## **vrije week**

Van 29 januari tot en met 7 februari ben ik vrij. Als u een predikant zou willen spreken, kunt u contact opnemen met:

Mw. Ria van Dijk-Hilberts, tel 050.5491349, e-mail: [ha.hilberts@gmail.com](mailto:ha.hilberts@gmail.com).

Mw. Tiny Rienstra, tel 050.5417391, e-mail: [j.rienstra@hetnet.nl](mailto:j.rienstra@hetnet.nl)

Mw. Gré Busz, tel 050.5414910, e-mail: [greebusz@gmail.com](mailto:greebusz@gmail.com)

Zij kunnen u doorverwijzen naar een waarnemend predikant.

## **Bij de kerkdiensten**

Opgave om de kerkdienst in de kerk mee te vieren blijft mogelijk – in de kerk kan een beperkt aantal mensen (rond de 10) meevieren; als de situatie verandert, kan verdere aanpassing van de regels volgen. Wilt u zich alstublieft **vóór vrijdag aanmelden**? Daar helpt u ons mee, dan hoeven de bevestigingsmails niet op zaterdagavond nog de deur uit. Aanmelding is noodzakelijk om in de kerk mee te kunnen vieren. Voor elke dienst per e-mail: [aanmelding-dienst@damsterboord.nl](mailto:aanmelding-dienst@damsterboord.nl)  
Thuis meevieren gaat ook goed. U kunt – met inachtneming van de coronapreventieregels ook contact zoeken met een ander gemeentelid om samen de kerkdienst online mee te vieren bij één van beiden thuis.

Surf naar: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10843>

## **AVONDWAKE VOOR VLUCHTELINGEN IN DE STEFANUSKERK**

In december is in de Stefanuskerk in Noorddijk een aantal korte wakes gehouden. We deden mee aan een landelijk initiatief om elke week 500 seconden stil te zijn voor de 500 kinderen die in Griekse vluchtelingenkampen wachten op een plek in Nederland.

De gemeente Groningen is ook van harte bereid om een aantal van deze kinderen op te vangen. Maar een landelijk besluit blijft uit.

De komende maanden gaan we door met onze wakes. We doen dat eens per maand, op woensdagavond om half acht in de Stefanuskerk. De wake duurt ongeveer een kwartier. Natuurlijk zijn kerken op veel meer fronten actief. Met kerst is een flink bedrag opgehaald voor noodhulp voor de kinderen en de PKN overlegt met politieke partijen om uit de impasse te komen.

Onze avondwakes hebben vooral als doel onze aandacht wakker te houden. We steken een kaars aan, vertellen iets van de hoop die de vluchtelingen koesteren, zijn 500 seconden stil en bidden een kort gebed. U bent welkom.

De kerk is open vanaf 19.20 uur. Kom gerust. We verwarmen de kerk niet op woensdagavond. Neem de bekende covidmaatregelen in acht. Opgave is niet nodig.

Er is plaats voor ongeveer 10 mensen.

Kijk voor actuele informatie op onze website: [www.damsterboord.nl](http://www.damsterboord.nl)

**wat:** avondwake voor vluchteling-kinderen

**wanneer:** woensdagavond 10 februari

**tijd:** 19.30-19.45

**plaats:** Stefanuskerk Noorddijk

## agenda gespreksgroepen

alle vergaderingen en groepen tot en met 9 februari worden geannuleerd. Afhankelijk van de landelijke covidmaatregelen kunnen ook vergaderingen en groepen na 9 februari geannuleerd worden. Kijk op onze website.

## VANUIT DE KERKENRAAD – DECEMBER 2020



Al maanden verkeren we – door de langdurige beperkingen - in een lastige en wat ‘onwettelijke’ situatie, waarin het moeilijk is om als gemeente met elkaar verbonden te blijven. Eén van de voorstellen om hier mee om te leren gaan is om een “denktank” in te stellen, waarin 2 kerkenraadsleden en 3 digitaal vaardige gemeenteleden gezamenlijk na gaan denken over kerkzijn in coronatijd en daarna.

Hoe kan er creatief invulling gegeven worden aan gemeentewerk nu, maar ook na het coronatijdperk. We kunnen en mogen er niet vanuit gaan dat alles weer terug zal keren naar het oude normaal.

De planning was dat we in de kerkenraadsvergadering van januari in het bezinningsonderwerp hier met elkaar over in gesprek zouden gaan. Helaas kwam de strengere lockdown ertussen en kon deze vergadering niet doorgaan.

Het werk van de sollicitatiecommissie van het pioniersteam Overstag ging wel door. Samen met enkele leden van de kerkenraad heeft de sollicitatiecommissie een kandidaat voorgedragen om Overstag de komende tijd te helpen de pioniersplek verder vorm en inhoud te geven. Het betreft de heer Arie-Pieter Schep. Omdat hij officieel in dienst treedt van Damsterboord en een goede samenwerking tussen hem en Damsterboord belangrijk is, heeft hij zich tijdens de afgelopen vergadering aan de kerkenraad voorgesteld en zijn sollicitatie met enthousiasme gemotiveerd.

Hij is afgestudeerd in Theologie en Religiewetenschappen en heeft daarnaast een indrukwekkende lijst aan nevenactiviteiten op zijn cv, zowel op kerkelijk als op sociaal vlak. Hij vindt het interessant om over de muur van de klassieke gemeente te kijken naar de verbondenheid tussen kerk en samenleving.

Wat de kerkenraad betreft is hij op dit moment de juiste man op de juiste plek, waarmee een akkoord gegeven wordt om door te gaan met de verdere procedure. Al met al bemoedigende ontwikkelingen en samengevat wat betreft de kerkenraad op dit moment de juiste man op de juiste plek.

Nadat alle partijen hun handtekening voor akkoord hadden gezet onder de samenwerkingsovereenkomst kon het gesprek over de arbeidsvoorwaarden worden gestart en de formaliteiten voor de arbeidsovereenkomst geregeld. Gelukkig is alles tijdig afgerond waardoor Arie-Pieter per 1 januari 2021 in dienst is getreden. Op een later moment zal er - mogelijk in een dienst - aandacht besteed worden aan de officiële start van de pioniersplek Overstag.

Voor zover dat nog niet gebeurd is, zullen de werkgroepen vanaf januari hun werkplannen herzien, gebaseerd op het beleidsplan 2020-2025, en bespreken met de gemeente, waarna deze na goedkeuring op de website geplaatst zullen worden.

Tenslotte: vanaf januari 2021 zal de kerkenraadsvergadering om agendatechnische redenen verplaatst worden van de eerste dinsdagavond van de maand naar de eerste woensdagavond van de maand.

## **BLOEMENGROET**

De bloemen ter bemoediging en ondersteuning zijn in de afgelopen maanden gegaan naar: mevr. L. Noya, mevr. A. Buining en dhr. J. van der Deen, dhr. H. Scholten, dhr. B. Gravestein, mevr. T. Brandsma, mevr. C. Huisman, Mevr. H. Spithof, mevr. L. Vinkes en dhr T.J. Wieringa.



## **Collecte-opbrengsten**

Oikokrediet	€ 101,13
Kinderen op Lesbos	€ 116,13
Water for Everyone	€ 111,13
Kerken in Syrië	€ 111,13

## **VACATURES IN KERKENRAAD EN WERKGROEPEN – oproep aan allen die betrokken (willen) zijn bij de Protestantse Gemeente Damsterboord**

Met deze brief willen we onze zorg met u delen over de vervulling van vacatures in het bestuur van Damsterboord.

In het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van een aantal ervaren mensen die jarenlang met enthousiasme hun bijdrage hebben geleverd. Dit betekent onder meer dat het College van Kerkrentmeesters geen voorzitter heeft. Gelukkig is er een tijdelijke waarnemer, maar we zijn op zoek naar een nieuwe vaste voorzitter.

In dit nieuwe jaar komen er drie vacatures bij: die van voorzitter van de werkgroep diaconie, de werkgroep pastoraat en de kerkenraad. Hoe vullen we die vacatures op?

Er zijn mensen gevraagd maar zij kunnen niet op ons verzoek ingaan, en daar kunnen ook goede redenen voor zijn, die we respecteren.

Maar het is wel nodig dat die vacatures weer vervuld worden.

Zeker: we zien ook dat er zoveel enthousiaste vrijwilligers meewerken, van ouderenbezoek tot ledenadministratie, van financiële administratie tot een kerstfeest voor 't Roer, van uitzoekwerk achter de schermen tot klussen in de kerk

en op de kerkhoven, van redactiewerk tot bezorgwerk en nog veel meer. Daar zijn we blij mee.

Maar tegelijkertijd heeft een kerkelijke gemeente - met het oog op onze gemeenschap en met het oog op de samenleving waarvan we deel uitmaken - een bestuur nodig om zaken op elkaar af te stemmen en lijnen uit te zetten. Daarom schrijft de kerkorde ook voor dat het bestuur op peil is.

Als we naar de afgelopen jaren kijken dan heeft de kerkenraad van Damsterboord een aantal belangrijke besluiten genomen. Na beraad met de gemeente besloten we een pioniersplek ('Overstag') te stichten, als pionier is inmiddels Arie-Pieter Schep benoemd.

Gemeenteberaad was er ook over hoe we verder moesten met onze gebouwen; daaruit volgde het besluit om de Stefanuskerk te behouden. Daar is een bestuur voor nodig.

En wat er verder zoal gebeurde: we hebben onze betrokkenheid bij onze wijken versterkt - denk aan de buurtcamping en de gespreksgroepen in Engelbert en Het Dok. De Stefanuskerk is open op zondagmiddag, niet alleen vanwege de monumentale betekenis, maar ook als plaats om te bidden.

De werkgroepen diaconie en eredienst werkten samen bij oogstdagen, vanuit de werkgroep pastoraat was er een gevarieerd aanbod van gezamenlijke activiteiten en persoonlijk pastoraat.

Dat kan als een gemotiveerd bestuur een en ander coördineert.

Daarom doen we nu opnieuw een oproep aan u allen om te overwegen of u de uitdaging wilt aangaan om een bestuurlijke functie te vervullen. In het bestuur kunt u uw ideeën kwijt en kunt u mede richting geven aan de weg die Damsterboord zal gaan. En misschien kunt u ons ook op iemand wijzen die dit als een uitdaging zou zien.

Neem contact op: graag gaan we met u in gesprek over de vacante bestuursfuncties, over uw vragen, uw ideeën.

Wij zien daar naar uit!

Namens het moderamen van de kerkenraad,  
een hartelijke groet,



Annie van Dam (vz.) 050-542 0487 [voorzitter@damsterboord.nl](mailto:voorzitter@damsterboord.nl)  
en Jan Wilts (pred.) 050-280 8863 [janwilts@damsterboord.nl](mailto:janwilts@damsterboord.nl)

## ENQUÊTE OVER DE KERKDIENTEN

Op onze website staat een enquête die u online kunt invullen.

De enquête, die anoniem is, gaat over de ochtendgebeden zoals we die sinds maart 2020 vieren, in de kerk en via de kerkomroep thuis.

Als u regelmatig de Nieuwsbrief van Jan Wilts ontvangt, dan heeft u dit bericht al gelezen, voor degenen die alleen Rotonde lezen hierbij de link naar de enquête:



<https://damsterboord.nl/onze-gemeente/nieuwsberichten/enquete-2020-2021/>  
[U kunt tot en met 12 februari a.s. nog uw mening laten horen.](#)

We zijn benieuwd naar uw ervaringen en stellen het zeer op prijs als u de moeite wilt nemen om de enquête in te vullen. De resultaten komen terecht bij de werkgroep eredienst en aan de hand van de antwoorden zullen we kijken wat er anders kan of moet en wat kan blijven zoals het is.

Met dank, ook namens de kerkenraad,  
en met hartelijke groet,

ds. Jan Wilts

## COLLECTE VOOR HET VOETLICHT: DE LUISTERLIJN (SENSOOR)



De dagen zijn korter, de nachten langer en we zitten veel thuis. Dit jaar vieren de meeste mensen ook de feestdagen anders dan dat zij zouden willen. De veerkracht neemt af. Dat merken ook de vrijwilligers bij de Luisterlijn. De behoefte aan contact, een anoniem

luisterend oor is groot. Dagelijks voeren vrijwilligers bijna 1.000 gesprekken met mensen die hun verhaal kwijt willen. De Luisterlijn roept op om naar elkaar te luisteren in deze donkere dagen tijdens corona.

De Luisterlijn draagt actief bij aan een samenleving waarin écht luisteren naar elkaar, met aandacht en zonder oordeel, vanzelfsprekend is en waar er voor iedereen, altijd, een luisterend oor beschikbaar is.

Jaarlijks worden er ruim 300.000 gesprekken gevoerd via de telefoondienst en 25.000 gesprekken via de chat en e-maildienst. De Luisterlijn wordt gebeld door veel verschillende mensen en ze bellen over verschillende onderwerpen.

De top drie gespreksonderwerpen bij de Luisterlijn Telefoon zijn:

1. Eenzaamheid
2. Depressie en daaraan gerelateerde problemen zoals slapeloosheid, spanning, angst etc.
3. Relatieproblemen

De Luisterlijn biedt voor menigeen meerwaarde aan het dagelijks bestaan. Als u zelf behoefte heeft aan een gesprek, bel gerust (0900-0767 of lokaal 525 57 92).

Wilt u vrijwilliger worden? Dat kan ook, kijk voor meer informatie op de website [www.deluisterlijn.nl](http://www.deluisterlijn.nl).



## COLLECTE VOOR HET VOETLICHT: OPEN HOF



# Open Hof

De Open Hof is 1977 gesticht door de Groninger kerken als diaconaal-pastoraal centrum. Van daaruit is zij gegroeid naar een plaats van ontmoeting waar de christelijke waarden 'gerechtigheid' en 'barmhartigheid' leidend zijn. De Open Hof weet zich gedragen door de deelnemende kerken en de gemeente Groningen. Vrijwilligers zijn de basis van de Open Hof. Ze zijn de kurk waarop de Open Hof drijft.

De doelgroep van de Open Hof bestaat hoofdzakelijk uit maatschappelijk kwetsbare mensen aan de rand van de samenleving. Ze vinden hier een plek waar ze mensen kunt ontmoeten die voor hen openstaan, die hen steunen, inspireren en hoop geven.

De Open Hof is zes dagen per week geopend. Naar gelang het seizoen en de weersomstandigheden passen we openingstijden aan.

Wat biedt de Open Hof, naast brood en koffie of thee?

- Iedere zondagavond om kwart voor zeven vindt er in de kapel een viering plaats voor de bezoekers van de Open Hof
- Wie daar behoefte aan heeft, biedt de pastor de mogelijkheid tot begeleiding bij geloofs- en zingevingsvragen.
- Bezoekers van de Open Hof kunnen begeleiding krijgen als het gaat om financiën en contacten met instanties. De medewerker inkomensbeheer biedt hulp door middel van inkomensbeheer en budgettering. Daarnaast kunnen mensen terecht voor kortdurende hulpverleningsvragen over financiën en uitkeringen. Hierin werkt de Open Hof samen met andere instellingen op het gebied van schuldhulpverlening.
- Veel mensen gebruiken de Open Hof als briefadres. Wie dakloos is, heeft een briefadres nodig om geregistreerd te worden. Een briefadres is nodig om in aanmerking te komen voor een uitkering van de sociale dienst.

De Stichting Vrienden van de Open Hof heeft als doel het werk van de Open Hof financieel te ondersteunen zodat dit onverminderd door kan gaan. U kunt rechtstreeks (of via de diaconale collecte) een gift overmaken. Het rechtstreekse rekeningnummer van de stichting is NL80INGB0007609491 ten name van Stichting Vrienden van de Open Hof te Groningen.

Meer informatie is uiteraard ook te vinden op de website: [openhof.org](http://openhof.org)



# CHRISTELIJKE FAMILIE UIT PAKISTAN PROCEDEERT VOOR HUN LEVEN - DEEL 2

*“Je moet beginnen met de eerste tree”*



De christelijke familie Masih blééf doorprocederen voor asiel. Terugkeer naar Pakistan was levensgevaarlijk,

beschuldigd van blasfemie. Ze kregen uiteindelijk een status. Dat daar zes (!) asielaanvragen voor nodig waren, kun je hen aanrekenen maar ook het Nederlandse systeem.

Hij had nog nooit van Amsterdam gehoord, Omar Masih. Geen tijd voor: “Ik werkte van 7 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds in onze boekwinkel.” Dat was vóórdat die winkel afbrandt, aangestoken door een meute die hem beticht van het beledigen van de Koran. Vóórdat het huis kort en klein geslagen wordt en aangifte wordt gedaan van blasfemie. Vóórdat het christelijke gezin onderduikt en uiteindelijk Pakistan ontvlucht naar Nederland.

Daar doen Omar, zijn vrouw en zijn bejaarde moeder op 2 januari 2015 de eerste asielaanvraag. Omar is voor vertrek niet eerst langs het politiebureau gegaan om bewijzen van de aanklacht tegen hem op te vragen. Hij zou wel gek zijn, dan komt hij niet meer weg. In Pakistan kun je de doodstraf krijgen voor blasfemie.

Toch is dat precies wat de IND hem verwijt: hij heeft geen bewijs van de aangifte. “Ze geloofden ons niet”, zegt Omar, “Dat was een enorme schok voor me.” Het klinkt nóg door in zijn stem. En inderdaad: de IND oordeelt dat ‘het verhaal ongelooftwaardig’ is. Het asielverzoek wordt afgewezen.

Omar stelt beroep in, het gaat zelfs tot de RvS, maar dat mag niet baten. Hij kan zijn zaak niet bewijzen. Verbeten zet hij tóch door, terwijl zijn zwager in Pakistan zijn best doet de waarheid aan te tonen. De zwager bemachtigt een gewaarmerkte kopie van de aangifte tegen Omar en verklaringen van buurtbewoners. Hij moet dat zelf bekopen met brandstichting van zijn huis.

Gewapend met de aangifte en de verklaringen doet het gezin in 2017 de derde aanvraag. Maar ook die wordt afgewezen. De rechtbank vindt dat de authenticiteit van de stukken niet vaststaat. Bovendien: Omar had het bewijs eerder moeten inbrengen.

Dat is een juridische kwestie: voor een herhaald asielverzoek moet er een zogeheten ‘novum’ zijn: nieuwe feiten of omstandigheden. Het bewijsmateriaal zou geen novum zijn, omdat de authenticiteit ervan niet vast te stellen is en het betrekking heeft op Omars eerste asielverhaal. De IND heeft dat verhaal echter als niet-gelooftwaardig bestempeld en dat oordeel is door opeenvolgende rechters bekrachtigd. Daarmee is het afgedaan, vindt de rechtbank in Zwolle.

Omar procedeert door. Een vierde en vijfde keer. Tevergeefs. Een artikel uit een Pakistaanse krant waarin het incident van Omar beschreven wordt, wordt niet geaccepteerd als bewijs. Zelfs de bevestiging van de redactie van de krant dat het artikel op de betreffende datum in hun krant heeft gestaan, wordt terzijde geschoven.

Ondertussen is het gezin bij INLIA terecht gekomen. INLIA schakelt een onafhankelijke deskundige in om onderzoek te doen in Pakistan: prof. dr. Holden, vooraanstaand rechtswetenschapper, internationaal gezaghebbend. Zij weet o.m. de aangifte te verifiëren via het betreffende politiebureau. Het komt tot een zesde asielaanvraag.

De IND blijft volhouden dat de authenticiteit van het bewijs nog steeds niet vaststaat, al trekken ze de deskundigheid en verklaringen van professor Holden niet in twijfel. De rechtbank Groningen veegt die redenering van tafel; het is van tweeën één. Als de professor deskundig is en haar verklaringen kloppen, dan dienen haar verklaringen als bewijs geaccepteerd te worden en komt daarmee ook de authenticiteit van de betreffende aangifte vast te staan. De IND moet een nieuw besluit nemen van de rechtbank.

Nu is het de IND die in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. Maar dat wordt ongegrond verklaard. De IND ontkomt er niet aan: er moet een nieuw besluit komen. De dienst laat dan weten de aanvraag opnieuw af te gaan wijzen. Ondanks de duidelijke bewijzen. Omar en zijn vrouw durven het niet eens aan moeder te vertellen. De oude vrouw is zwak; ze heeft al een open hartoperatie gehad en een beroerte.

INLIA kaart de zaak op hoger niveau aan: dit kan niet waar zijn. Als er bewijs wordt geleverd dat het asiolverhaal toch klopt en mensen inderdaad gevaar lopen als ze worden teruggestuurd, dan moet je terug kunnen komen op je besluit. En dat gebeurt uiteindelijk. De IND komt inderdaad terug op het besluit.

Als de advocaat Omar dan belt dat het gezin een status krijgt, is Omar eerst een kwartier stil. "Ik kon geen woord uitbrengen. Mijn vrouw dacht dat er iemand dood was. Dat er heel slecht nieuws was." Toen hij uiteindelijk de woorden vond, hebben ze beiden gehuild. "Eerst God gedankt, natuurlijk." Nog steeds in tranen hebben ze het daarna moeder verteld.

Wat gaat hij nu doen? Wat voor toekomst wil hij opbouwen in Nederland? "Geen boekwinkel meer in ieder geval", zegt hij met een scheve glimlach. Nee: een Pakistaans bbq restaurant, dat moet het worden: "Dat concept is hier helemaal nieuw." Kan hij koken dan? Nee. Zijn moeder heeft misschien nog recepten van vroeger? Hij lacht: "Ik heb mijn moeder nog nooit zien koken. We hadden vroeger bedienden." Omar en zijn vrouw zullen zelf moeten leren koken. Maar daar is alle tijd voor, want eerst moeten ze werken, om te sparen voor het restaurant. "Hoe hoog je ook wil komen op de maatschappelijke ladder, je moet beginnen met de eerste tree."



Fotobijschrift St Jozefstoren:

*De toren van de Sint Jozefkathedraal in Groningen kleurde op 25 november rood, om aandacht te vragen voor de vervolging van christenen in landen zoals Pakistan*

*Foto: Peter Wassing*

## **KAARTVERKOOP**

We hebben in 2020 € 122,- kunnen overmaken op de rekening van de World Granny's. Dit bedrag hebben we door het maken van felicitatiekaarten voor de bezoekersgroep en verkoop van kerstkaarten kunnen bereiken. Ook het komende jaar 2021 gaan we door en het doel voor het komende jaar is weer World Granny.

### **Steun een Sterke Oma!**



Oma's zijn in ontwikkelingslanden de spil van hun gemeenschap. Ze zorgen vaak voor de kleinkinderen omdat hun ouders er niet zijn vanwege aids of doordat ze in de grote stad werken.

WorldGranny bereikt Sterke Oma's het beste door samen te werken met lokale Oudere Mensen Associaties (O.M.A.'s).

Zo helpen Sterke Oma's de wereld vooruit!

Aly Oosterhuis, Liesbeth Collins, Janny de Vries, Coby Bos, Annie Oostland en Joke van Dijken

## **UPDATE OPEN COLLEGE TVG**

### **Open College over Johann Sebastian Bach start nu op 22 maart 2021**

Heb je na een periode van stilstand door het coronavirus weer zin in het volgen van een interessant Open College? Meld je dan aan bij TVG (Theologische Verdieping Groningen) voor vier avonden over het leven en werk van Johann Sebastian Bach. De avonden worden gegeven in de aula van het Willem Lodewijk Gymnasium, waar ruimte is voor maximaal 30 cursisten en waar de 1,5 meter regel gegarandeerd kan worden.



**Dit alles kan alleen doorgang vinden als de middelbare scholen weer open zijn. Mocht de cursus op 22 maart niet kunnen starten dan wordt het college uitgesteld naar het najaar 2021.**

De colleges zijn in handen van Bachkenner Ds. Theo van Beijeren uit Roden en worden afgesloten op 19 april 2021 met een orgelconcert door Wim van de Laar jr. uit Hoogezand. Het orgelconcert zal plaatsvinden in de Magnuskerk te Anloo. De feiten op een rijtje:

Wanneer: 22 en 29 maart, 12 en 19 april 2021

Locatie: Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen

Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Kosten: € 40,-

Docenten: Ds. Theo van Beijeren en organist Wim van de Laar jr.

Meer informatie en aanmelden via de website van TVG: [www.tvg-groningen.nl](http://www.tvg-groningen.nl).

#### **KOPIJ INLEVEREN:**

Voor het volgende nummer van Ronde, lopend van 7 maart t/m 3 april 2021 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 19 februari 2021**.

**Per email:** [kopij@damsterboord.nl](mailto:kopij@damsterboord.nl)



**R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP**  
binnen de  
**HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE**  
Emmauskerk, Ra 4, Lewenburg, tel.  
5412115



**\* Zie voor de adressen en voor de berichten  
die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v.**

## **BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOCATIE**

Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn:

Arjen Jellema - tel: 06-12717774 - [pastor.jellema@hildegardparochie.nl](mailto:pastor.jellema@hildegardparochie.nl)

Myriam Oosting - tel: 06-39175000

Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Ronde of de website:

[www.hildegardparochie.nl](http://www.hildegardparochie.nl)



Tel. Emmaüskerk (alg.) 050-5412115



E-mail [secr.walfried@hildegardparochie.nl](mailto:secr.walfried@hildegardparochie.nl)

Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze parochie: Mw. Trees Brugmans 050-5413025 of  
Dhr. Jan van den Hende 050-5413239



**Digitale nieuwsbrief van de Walfriedgemeenschap ontvangen.**

U kunt zichzelf hier inschrijven: <https://bit.ly/walfriedbrief>

## **WALFRIEDGEMEENSCHAP**

- Zie voor de lezingen pagina 3.
- De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenburg, Ra 4, voor zover niet anders wordt aangegeven.
- Tijdens de diensten van 11.15 uur is er voor de kinderen van 0 – 4 jaar oppas en voor kinderen van 4 – 12 jaar kindernevendienst.
- Elke 2<sup>e</sup> zondag van de maand *geen* kindernevendienst, maar kindercatechese vanaf 8 jaar tijdens de dienst. Tevens is er dan jongerencatechese voor 12 – 16 jaar. Kinderen van 4 – 8 jaar kunnen dan ook naar de oppasruimte.



## VIERINGEN WALFRIEDGEMEENSCHAP

datum	tijd	viering	voorganger
7 februari Emmauskerk	11.15 uur	Oecumenische viering	pastor A. Jellema
14 februari Emmauskerk	11.15 uur	Woord- en communieviering	pastor M. Oosting
17 februari Emmauskerk	19.00 uur	Aswoensdag	dienst o.l.v. parochianen
21 februari Emmauskerk	11.15 uur	Woord- en communieviering	dienst o.l.v. parochianen
28 februari Emmauskerk	11.15 uur	Eucharistieviering	pastor A. Jellema
oculi me 7 maart	10.00 uur Stefanuskerk	oecumenische dienst PKN	ds. Jan Wilts

### livestream

Als u liever niet naar de kerk komt, heeft u nog steeds de mogelijkheid om de kerkdienst in de Nicolaaskerk, Haren via een livestream (of achteraf) te bekijken. De diensten beginnen iedere zondag om half 10.

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1978-HNicolaaskerk>

### Aanmelden is verplicht om een kerkdienst te kunnen bijwonen.

- Oecumenische viering PKN (Damsterboord): zie website [www.damsterboord.nl](http://www.damsterboord.nl)
- RK diensten: aanmelden per e-mail ([reserveren.walfried@hildegardparochie.nl](mailto:reserveren.walfried@hildegardparochie.nl)) of sms / WhatsApp naar 06 250 300 69.



Verder geldt een dringend advies dat aanwezig zijn een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Houdt u tevens de website van de Hildegardparochie ([hildegardparochie.nl](http://hildegardparochie.nl)) en de nieuwsbrieven in de gaten voor het laatste nieuws.

Bent u nog geen abonnee van de digitale nieuwsbrief? U kunt zichzelf hieronder inschrijven: <https://bit.ly/walfriedbrief>

2021

Actie  
**Kerkebalans**



## KERKBALANS 2021

Beste parochianen en andere belangstellenden van de Walfriedgemeenschap.

Dit jaar ontvangt u allen de berichten over de actie Kerkebalans via de post. Dat heeft alles te maken met het nog steeds heersende coronavirus. Het leek ons niet verantwoord om de Kerkebalans envelop persoonlijk aan u te overhandigen en later het antwoordstrookje weer bij u op te halen. Mensen buiten Lewenborg en Beijum ontvingen altijd al de brief per post. In deze brief wordt goed uitgelegd waaraan we ons geld uitgeven en dat uw bijdrage zeer noodzakelijk is om de Walfriedgemeenschap draaiend te houden.

Heeft u onverhoopt geen brief ontvangen, dan kunt u contact opnemen met: de heer of mevrouw Haverkort, Kajuit 121 9733CH Groningen.

- per telefoon (050)4042711 of
- per email: [fjhaverkort@home.nl](mailto:fjhaverkort@home.nl) of [diethaverkort@gmail.com](mailto:diethaverkort@gmail.com)



In de ontmoetingsruimte van de kerk liggen op de leestafel ook exemplaren van deze brief.

Wij rekenen weer als vanouds op uw bijdrage om onze Walfriedgemeenschap in stand te houden.

U mag natuurlijk altijd een bedrag overmaken om de Walfriedgemeenschap te steunen. Dat kunt u doen via dit bankrekening nummer: NL 08 INGB 000 246 5131 t.n.v. Walfriedgemeenschap Groningen.

Hartelijke groeten van de werkgroep Kerkebalans,  
Diet Haverkort, Frans Haverkort en Jan van den Hende



## VANUIT DE WALFRIEDRAAD

De laatste vergadering (nu ik dit schrijf) was op 9 december 2020. Het was de laatste vergadering met Marian Bouman, die ruim 4 jaar in de Walfriedraad zitting had. Marian vertegenwoordigde de werkgroep liturgie in de raad, maar dacht natuurlijk mee ook op allerlei andere terreinen. We waren erg blij met haar inzet en hebben haar uiteraard op gepaste wijze bedankt. Helaas via Zoom, maar gelukkig zien we haar nog regelmatig bij andere gelegenheden. Zoals b.v. bij het organiseren van de kerstpakketten en -stukjes en bij de diensten o.l.v. parochianen.

Verder proberen we nog steeds huurders te vinden voor de kerkzalen. Niet zo gemakkelijk, zeker niet nu in coronatijd.

Binnenkort wordt de Oude Bieb naast ons kerkgebouw afgebroken en ook daar zit het nodige werk aan, vooral in het kader van overleg met Lefier over de nooduitgangen, die mogelijk wordt versperd door steigers o.i.d.



De volgende vergadering is in het nieuwe jaar op 13 januari. We zullen, met versterking van een nieuw raadslid, weer met frisse moed beginnen.



## **VASTENACTIE THEMA 2021: WERKEN AAN JE TOEKOMST**

**Net als andere jaren organiseert Vastenactie ook dit jaar de Vastenactie-campagne. De campagne staat in het teken van beroepsopleiding en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.**

De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend jongeren onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog meer mensen helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.

### **Goed (beroeps)onderwijs biedt kansen**

Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Een (beroeps)opleiding kan daar verandering in brengen en de kans op een goede baan vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken over maaltijden of een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na te denken over de toekomst en actief deel te nemen aan de samenleving. Het maakt mensen dus economisch en maatschappelijk sterker.

### **Wat doet Vastenactie?**

In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Op [www.vastenactie.nl](http://www.vastenactie.nl) leest u meer over deze projecten.

## Wat kunt u bijdragen?

Hieronder ziet u enkele voorbeelden waar Vastenactie aan bijdraagt:

- € 24: technische leerboeken voor een klas van 20 leerlingen
- € 40: een 'terug-naar-school' pakket met schooluniform, boeken en schoeltas
- € 160: een beroepsopleiding (elektricien, kleermaker, monteur) van drie maanden.



Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag of draag bij aan de collecte in uw kerk.



De Bonifatius Academie ziet 2021 hoopvol tegemoet. Voor het nieuwe semester bereiden we vijf aantrekkelijke nieuwe cursussen voor.

Hier een vooraankondiging. Hopelijk gaat het lukken om de lessen 'veilig en ongestoord door maatregelen' te geven. We moeten helaas nog een slag om de arm houden, u begrijpt dat.

Onze goede voornemens:

Het Lentese semester van 2021 loopt van de eerste lesdag op 6 maart tot en met de afsluitende lesdag op 29 mei.

### Voorlopig aanmelden?

Voor de planning is het behulpzaam om alvast te weten wie er interesse heeft om deel te nemen. Meldt u zich daarom nu vast als geïnteresseerde aan, dan blijft u van alles op de hoogte. Stuur a.u.b. een mailtje naar [l.winter@bisdomgl.nl](mailto:l.winter@bisdomgl.nl).

### KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Ronde, lopend van 7 maart t/m 3 april 2021 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 19 februari 2021**

Per email: [redactie@kerkbladrotonde.nl](mailto:redactie@kerkbladrotonde.nl)