

Kind in Kerk, voor de ouders...

Wil je als ouder dat je kind op een later moment zijn/haar eigen geloofsweg gaat kiezen? En wil je ook iets aanbieden zodat je kind ergens uit kan kiezen? En wil je dit kunnen combineren met het gezinsleven en drukke weekends? Dan is het kinderprogramma van de Nicolaaskerk misschien wel dé manier voor je!

Wij organiseren ongeveer één keer per maand een activiteit om kinderen te laten kennismaken met de katholieke kerk. Op een jonge, eigentijdse manier leert je kind in een half uurtje over de boodschap van Jezus. Je kind kan aansluiten wanneer het uitkomt. Kijk even in deze folder voor de activiteiten voor jouw Kind in Kerk of raadpleeg de site (www.hildegardparochie.nl, zie Nicolaasgemeenschap).

Tot slot, wil je als ouder zelf graag meehelpen in de werkgroep Kind in Kerk? Dan ben je van harte welkom!

De parochie is via email (kik.nicolaas@hildegardparochie.nl) bereikbaar. We nemen vervolgens graag contact met je op!

Hartelijke groet, Werkgroep Kind in Kerk



Kind in Kerk,
Kindernevendiensten en Gezinsvieringen
Hildegardparochie,
Nicolaaskerk,
Irenelaan 2 te Haren



Kind in Kerk
Nicolaasgemeenschap te Haren



Kind in Kerk, hoe werkt dat?

Elk jaar organiseren wij een aantal activiteiten speciaal voor kinderen. Vieringen waarbij je niet een uur hoeft stil te zitten!



Kindernevendienst

Zo zijn er een aantal zondagen waarbij je kunt meedoen aan de kindernevendienst. Je komt die zondagen samen met je ouder(s) naar de Nicolaaskerk. Na de opening van de viering ga je met ons naar de parochiezaal en ga je luisteren naar een mooi verhaal uit de bijbel en daarna iets moois knutselen wat te maken heeft met dit verhaal.

Of je gaat met ons aan de slag tijdens het Advent- of Veertigdagenproject. We gaan dan vier zondagen op zoek naar de betekenis van de kerst en de veertigdagentijd. We vertellen verhalen over deze bijzondere tijd. En maken bijvoorbeeld onze eigen paaskaars of geschenkendoos! En ... wie vindt de boon in de cake met Driekoningen ?

Na ongeveer een half uur komen alle kinderen weer terug in de kerk waar je samen met je ouder(s) de rest van de viering volgt.

Gezinsvieringen

Ook organiseren wij elk jaar enkele gezinsvieringen zoals met Kerst en Palmpasen. Dit zijn vieringen waarbij de kinderen zelf meehelpen met de viering. Bijvoorbeeld door mee te doen aan het Kerstspel, door het voorlezen van de voorbeden of te helpen met de collecte. En niet te vergeten: meezingen met alle liedjes! Dat mag in het Kinderkoor of gewoon naast je ouder(s) in de kerkbank!

Na de gezinsvieringen staat er limonade (en koffie voor je ouders) klaar achterin de kerk.



De allerkleinsten

Ook aan de allerkleinsten is gedacht. Tijdens de gezinsvieringen is er meestal een crèche in de parochiezaal. Op eerste Kerstdag zingen we tijdens "Kindje wiegen" kerstliedjes bij de kerststal en op Eerste Paasdag zoeken we eieren rondom de kerk.

Kind in kerk, ook voor jou!

Kortom, wij vinden het heel fijn als jij erbij bent. Eigenlijk gezegd: je mag het gewoon niet missen. Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom, dus neem je vriendjes en vriendinnetjes mee!

Het programma voor het komende schooljaar vind je in een apart inlegvel in deze brochure. Of kijk op de site (www.hildegardparochie.nl, zie Nicolaasgemeenschap).