

Volhouden



Vespers in de stille week 2021

Voorwoord

Net als vorig jaar kunnen we ook dit jaar de vespers in de stille week niet gezamenlijk in een kerk houden. Wel kunnen we deze vespers gezamenlijk beleven via een live stream vanuit de Dorpskerk.

Als thema hebben we gekozen voor volhouden. Een woord dat we het afgelopen jaar veel gehoord hebben. Volhouden in fysieke afstand houden, sociale contacten en wachten op een vaccin.

Het volhouden hebben wij in drie sub thema's ondergebracht

Maandag : volhouden in, vanuit geloof

Dinsdag : volhouden vanuit hoop

Woensdag: volhouden vanuit moed

Wij hopen dat, nu de vespers online direct te volgen zijn, wij ons met elkaar verbonden zullen voelen om samen naar Pasen toe te leven.

Maandag 29 maart

Geloof



Wij steken twee kaarsen aan.

Openingswoorden:

Wie de ander zoekt
vindt geluk in samen delen

Wie zichzelf zoekt
vindt rust in vergeving

Wie U zoekt
vindt vrede voor altijd

**Lied:
gemis**

Ik sta voor U in leegte en

Liedboek 942 Huub
Oosterhuis

Ik sta voor U in leegte en gemis.
Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis,
dood is mijn lot, hebt Gij geen and're zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?

Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?

Mijn dagen zijn door twijfel overmand,

ik ben gevangen in mijn onvermogen.

Hebt Gij mijn naam geschreven in Uw hand,

zult Gij mij bergen in uw mededogen?

Mag ik nog levend wonen in uw land,

mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?

Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.

Open die wereld die geen einde heeft,

wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Stilte

Lezing:

Hebreeën 11: 1 – 4

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen we tot inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het onzichtbare.

Meditatieve muziek

Gedicht:

Weten met het hart

Catharina Visser

Geloven is: weten met het hart,
het is: luisteren naar wat verborgen spreekt
in de taalkamers van de ziel,

het is: zien wat nog niet te zien is,
gaan waar geen weg is,
tegen de wind in, tegen de stroom,
arm worden waar je rijk kunt zijn,
liefhebben waar je kunt haten,
leven tegen de verdrukking in.

Zo kun je aan iets nieuws beginnen,
zo leef je tegen de heersende wetten
die uitgaan van bezit en macht,
zo maak je de aarde anders, vrij,
en bouw je aan de stad van vrede
waar iedereen betrouwbaar is
en zich met volle handen wegschenkt
zoals de Eersteling die ons vooring.

Het is geen rijk van fantasie,
maar van de weg in ons verborgen
de vrucht die al besloten ligt
in het bestaan van aarde en mensen.
Door te geloven herken je het zaad

Dat wij niet alleen zijn hier,
Dat Gods wereld en de onze
Samenvallen in de ziel.

Gebed:

is

Geloven dat het leven goed

Valeer Deschacht

Goede God,
geef ons moed
om steeds verder te gaan
ook al zijn niet alle uren
vol van onbevangen vreugde.
Geregeld breken dagen aan
waarop we moeilijk vooruitkomen.
We weten het maar al te goed
dat een schaduwloos geluk
ons hier niet is gegeven.

Als tegenslag en pijn,
zwaarmoedigheid en rouw
ons deel zijn,
leer ons dan, God,
die pijn te verwerken en

de kracht te verzamelen
om niet ten onder te gaan.

Laat ons vertrouwen,
dat uw licht altijd
de duisternis uit ons hart
zal verdrijven,
zodat we het leven
weer kunnen liefhebben.

Zegenbede:

Omring ons, God,
Roep ons in Uw liefde
Houd het donker ver van ons

Omring ons, God,
Roep ons in Uw genade
Houdt in het kwaad ver van ons
Zie ons aan met mededogen
En leid ons op Uw wegen. Amen

Dinsdag 30 maart

Hoop



Wij steken twee kaarsen aan.

Openingswoorden:

Wie de ander zoekt
vindt geluk in samen delen

Wie zichzelf zoekt
vindt rust in vergeving

Wie U zoekt
vindt vrede voor altijd

Lied:

**De Geest van God waait als een
wind** Liedboek 691 Marijke de Bruijne

De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,

geweld en kwaad durft tegen gaan,
een koele bries die zuivert.

De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.

In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

Stilte

Lezing:

Jesaja 40: 31

Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Meditatieve muziek

Gedicht:
hoop

De weg van de
Václav Havel

Diep in onszelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien.
Het is een gerichtheid van de geest,

een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop in deze diepe krachtige betekenis
is niet het zelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin overtuiging
dat iets goed zal aflopen.

Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.

Stilte

Lied:
ontmoeting

Heel geworden in
Zangen van Zoeken en Zien 9
Marijke de Bruijne

Heel geworden in ontmoeting
Met wat ons te boven gaat
Kunnen wij van hier vertrekken
Naar het alledag bestaan.

In het Andere geborgen
Kracht die sterk als liefde is,
Gaan wij, met elkaar verbonden
Vol van licht, naar huis terug.

Uur van inkeer dat liet weten
Dat wij niet alleen zijn hier,
Dat Gods wereld en de onze
Samenvallen in de ziel.

Gebed:

Gerard van Midden

Houvast

God,
Soms voelen we ons leeg,
Platgeslagen door verdriet.
Verdriet om het gemis van iemand.
De grond van ons bestaan
Lijkt onder onze voeten weggeslagen.
Wie geeft houvast?

God,
Soms voelen we ons leeg.
In de hoek gezet
waar de klappen vallen.
Losgesneden van de contacten
Die ons leven zouden moeten vullen.
Wie geeft weer hoop?

God,
Geef dat we die leegte

Onder ogen durven te zien.
Dat we open durven staan
Voor de positieve krachten
die er in de wereld zijn.
Voor uw kracht,
die ons doet opstaan
en ons vervult
van nieuwe energie en nieuwe perspectieven.

Zegenbede:

Omring ons, God,
Roep ons in Uw liefde
Houd het donker ver van ons

Omring ons, God,
Roep ons in Uw genade
Houdt in het kwaad ver van ons
Zie ons aan met mededogen
En leid ons op Uw wegen. Amen

Woensdag 31 maart

Moed



Wij steken twee kaarsen aan.

Openingswoorden:

Wie de ander zoekt
vindt geluk in samen delen

Wie zichzelf zoekt
vindt rust in vergeving

Wie U zoekt
vindt vrede voor altijd

Lied:
gaan

God roept de mens op weg te

Liedboek 542: 1 t/m 3 Henk Jongerius

God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:
'Verlaat wat gij bezit en ga
naar 't land dat Ik u wijs'.

Het volk van God was veertig jaar
– een mensenleven lang –
op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaän.

Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
de nieuwe Mozes zijn.

Stilte

Lezing:

Psalm

23

Al gaat mijn weg, door een donker dal, ik vrees geen
gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij
moed.

Meditatieve muziek

Gedicht: windvlaag

Voelbaar als een

Greet Brokerhof-van der
Waa

Soms, zomaar onverwacht,
voel je een hand op je schouder,
zie je ogen vol begrip,
terwijl je net gedacht had
dat niemand je begreep.
Het is als een streepje zonlicht
achter een donkere wolk.
Het geeft een beetje hoop.
Het geeft een beetje houvast.
Iets van God lijkt het wel.
Tenminste, iets in die geest....

Soms, als alles tegenzit
en je niet weet wat je moet,
word je getroffen door iets
wat speciaal op jou lijkt te slaan:
een opmerking, een regel, een lied

waarmee je verder kunt.
Het wijst een weg
die je nog niet gezien had.
Het geeft een beetje houvast.
Iets van God, lijkt het wel.
Tenminste iets in die geest....

Soms weet je het zeker:
dat is geen toeval meer.
Maar veel vaker twijfel je:
was dat God nou of niet?
Want God is zo ongrijpbaar.
Voelbaar als een windvlaag
die de wolken uiteen blaast
en je lucht en licht geeft
Hij geeft een beetje houvast.
Soms, even, voel je het.
Dan merk je iets van zijn Geest....

Stilte

**Lied:
ontmoeting**

Heel geworden in

Zangen van Zoeken en Zien 9 Marijke de Bruijne

Heel geworden in ontmoeting
Met wat ons te boven gaat
Kunnen wij van hier vertrekken
Naar het alledag bestaan.

In het Andere geborgen
Kracht die sterk als liefde is,
Gaan wij, met elkaar verbonden
Vol van licht, naar huis terug.

Uur van inkeer dat liet weten
Dat wij niet alleen zijn hier,
Dat Gods wereld en de onze
Samenvallen in de ziel.

Gebed:

(naar) **Mensen als beeld van**

God Paul Buggeman en Gerard Zuidberg

Goede God,
Laat uw gezicht zien in mensen
die openingen bieden
waar wegen afgesloten zijn;
Laat uw licht schijnen in hen
die krachtig zijn in hun mededogen.

Goede God,
Versterk de trouw van hen
die het lot van de weerlozen delen,
geef hen moed en kracht om te volharden
aan hen die kunnen troosten en helen;
geef fantasie en vindingrijkheid
aan hen die wegen zoeken
samen met allen die zijn vastgelopen.

Goede God,

Omgeef deze wereld met uw troostende nabijheid,
Wees als een liefdevolle mantel om ons heen geslagen.

Amen

Zegenbede:

Omring ons, God,
Roep ons in Uw liefde
Houd het donker ver van ons

Omring ons, God,
Roep ons in Uw genade
Houdt in het kwaad ver van ons
Zie ons aan met mededogen
En leid ons op Uw wegen. Amen

Vespers zijn onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Zuidhorn

Met medewerking van:

Maandag:

Organist: Rolf Wassens

Voorzanger: Paulien Costongs

Dinsdag:

Pianist: Kees Kugel

Voorzanger: Catrien de Boer

Woensdag:

Organist: Rolf Wassens

Trombonist: Marten Postmus

Voorzanger: Wilma Rijswijk

De afbeeldingen zijn van: Doritha Hoffman

Vespers zijn voorbereid door:

Jannie Werksma (Gastkerk) – Renée ter Veer

(Doopsgezinde kerk) – Aram Kooistra (St. Jozefparochie)

