

ADVENTSKALENDER HILDEGARDPAROCHIE

<p>Zondag 28-11-2021</p> <p><i>Advent een tijd van wachten en verwachten, een oefening van goed kijken, van leren zien.</i></p> 	<p>Maandag 29-11-2021</p>  <p><i>Iedere dag is een geschenk, vergeet het niet uit te pakken.</i></p>	<p>Dinsdag 30-11-2021</p>  <p><i>Wie zich niet ergert maar verwondert, wordt geen 80 maar 100.</i></p>	<p>Woensdag 1-12-2021</p> <p><i>Moeite met slapen, tel geen schapen, praat eens met de Herder.</i></p> 
<p>Donderdag 2-12-2021</p>  <p><i>Degene die valt en weer opstaat, is zeker zoveel sterker dan degene die nooit gevallen is.</i></p>	<p>Vrijdag 3-12-2021</p> <p><i>Als je aarzelt, groeit je angst. Als je waagt, groeit je moed.</i></p> 	<p>Zaterdag 4-12-2021</p> <p><i>Trouw zijn in het kleine, dat is pas groot.</i></p> 	<p>Zondag 5-12-2021</p>  <p><i>Als elke vrijwilliger een ster kreeg, werd het nooit meer donker.</i></p>
<p>Maandag 6-12-2021</p> <p><i>Elke hand werkt genezend, als hij maar met liefde uitgestoken wordt.</i></p> 	<p>Dinsdag 7-12-2021</p>  <p><i>Niet dat wat je vasthoudt, maar juist wat je loslaat, maakt je rijk.</i></p>	<p>Woensdag 8-12-2021</p>  <p><i>Vooroordelen zijn de argumenten van dwazen.</i></p>	<p>Donderdag 9-12-2021</p> <p><i>Bij de arme gaat de mens voor, bij de rijke gaan de dingen voor.</i></p> 
<p>Vrijdag 10-12-2021</p>  <p><i>Hoe stiller je wordt, des te meer kun je horen.</i></p>	<p>Zaterdag 11-12-2021</p> <p><i>Geluk vermenigvuldigt zich alleen als je het met iemand deelt.</i></p> 	<p>Zondag 12-12-2021</p> <p><i>Geniet nu, want morgen bestaat nog niet.</i></p> 	<p>Maandag 13-12-2021</p>  <p><i>Het danken is aandacht geven aan het geven.</i></p>
<p>Dinsdag 14-12-2021</p> <p><i>Lichtpuntjes, soms zijn ze groot soms zijn ze klein. Je hoeft ze niet te zoeken, je kan ze ook zijn.</i></p> 	<p>Woensdag 15-12-2021</p>  <p><i>Leef in het nu en maak deze dag zo mooi dat het later de moeite loont om die te herinneren.</i></p>	<p>Donderdag 16-12-2021</p> <p><i>Als je een compliment nodig denkt te hebben, geef het dan aan een ander.</i></p> 	<p>Vrijdag 17-12-2021</p> <p><i>Gebed is niet de laatste toevlucht, maar de beste toevlucht.</i></p> 
<p>Zaterdag 18-12-2021</p>  <p><i>Iemand die zegt dat iets niet kan, moet degene niet onderbreken die het aan het doen is.</i></p>	<p>Zondag 19-12-2021</p> <p><i>Licht is mijn lievelingskleur.</i></p> 	<p>Maandag 20-12-2021</p> <p><i>Een echte ontmoeting bevrijdt en biedt perspectief.</i></p> 	<p>Dinsdag 21-12-2021</p>  <p><i>Verlangen geeft je de moed om de dingen te doen, die je anders niet zou durven.</i></p>
<p>Woensdag 22-12-2021</p>  <p><i>Accepteer wat is, laat los wat is geweest, heb vertrouwen in wat kan zijn.</i></p>	<p>Donderdag 23-12-2021</p>  <p><i>Advent is zoeken en gezocht worden, aankloppen en open doen.</i></p>	<p>Vrijdag 24-12-2021</p>  <p><i>Geen erfenis is zo groot als eerlijkheid.</i></p>	