



ROTONDE

Maandelijks informatieblad van de
Gemeente Damsterboord en de
Walfriedgemeenschap voor Lewenborg en
omgeving:
Lewenborg-Drielanden-Zilvermeer-Ulgersmaborg-
Oosterhoogebrug-Ruischerwaard-Ruischerbrug-
Noorddijk-Meerstad-Middelbert-Engelbert

JAARGANG 51, NR. 3

6 maart 2022 t/m 2 april 2022



De storm op het meer van Galilea is een olieverfschilderij van Rembrandt van Rijn uit 1633.

ROTONDE

Rotonde is een gezamenlijk kerkblad van de Walfriedgemeenschap van de R.K. Hildegard van Bingen parochie en de Protestantse Gemeente Damsterboord. De eindverantwoordelijkheid voor deze uitgave berust bij het bestuursoverleg van de locatieraad Walfried van de Hildegard van Bingenparochie en de kerkenraad van Damsterboord.

REDACTIE ROTONDE

Kopij inleveren bij: Margreeth Nagel 311 1260
Tini van Rein
e-mailadres: redactie@kerkbladrotonde.nl
redacteur: Anneliese Smoorenburg
Administratie: Margreeth Nagel 311 1260
e-mailadres: administratie@kerkbladrotonde.nl
Banknr. NL 83 INGB 0008 2390 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Damsterboord
o.v.v. bijdrage Rotonde

Uw vrijwillige bijdragen zijn van harte welkom!

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

website: www.damsterboord.nl
Predikant: ds. J. Wilts, janwilts@damsterboord.nl 280 8863
Tel. bereikbaar: zie pagina Damsterboord
Scriba: Janny Wieringa 541 4587
scriba@damsterboord.nl
Postadres: Postbus 9145, 9703 LC Groningen
Banknr. Diaconie: NL 28 INGB 0000 847 490 t.n.v. Diaconie Damsterboord
Ledenadministratie: Mw. S. Kuper 541 3089
ledenadministratie@damsterboord.nl
Koster Stefanuskerk: Reinder de Jager 06-50589117
koster@damsterboord.nl

WALFRIEDGEMEENSCHAP – H. HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE

Website www.hildegardparochie.nl
Pastoor: Arjen Jellema 06-12717774
pastor.jellema@hildegardparochie.nl
Secretaris: vacant
secr.walfried@hildegardparochie.nl
Budgethouder: Joop van Dieren n.n.b.
Ledenadministratie: H. van Eerden 230 3757
e-mail: walfriedledenadm@gmail.com

Banknr. NL 08 INGB 000 246 5131 t.n.v. Penningm. Walfriedparochie Groningen
Emmauskerk Ra 4, 9733 HS Groningen 541 2115
Bespreeken zaalruimte: e-mail: emmausgroningen@gmail.com en per
telefoon op dinsdag- en woensdagochtend.

ROTONDE informatie

Het eerste gedeelte van ROTONDE bevat informatie van en voor alle kerken. Het tweede en derde gedeelte bevatten uitsluitend informatie over de afzonderlijke kerken.



Rotonde verspreiden we in principe gratis. Mocht u ons blad niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratie.
Voor de inleverdata verwijzen wij u naar de kaders aan het eind van de desbetreffende gedeeltes.
Te laat ingeleverde kopij kan om technische redenen niet meer geplaatst worden.



Digitale Rotonde

Sinds januari 2020 staat elke nieuwe Rotonde op de website, de papieren Rotonde bestaat ook nog. Het is mooi om Rotonde met een kleurig omslag te zien, en ook de foto's komen beter tot hun recht.
Middels een nieuwsbericht stuurt de redactie u een bericht wanneer de nieuwste Rotonde online staat op de website.

Rotonde Nieuwsbrief



Wilt u voortaan gebruik maken de attenderingsservice, stuur dan een e-mail naar 1 van de onderstaande adressen:

Damsterboord: naar informatie@damsterboord.nl met in de onderwerpregel: digitale rotonde

Walfriedgemeenschap: schrijf uzelf in via: <http://bit.ly/Walfried-Rotondenieuwsbrief>

U kunt daarnaast ook nog steeds de papieren Rotonde blijven ontvangen; als u die wilt opzeggen stuur dan een mail aan: administratie@kerkbladrotonde.nl met in de onderwerpregel: opzegging papieren Rotonde.



OEUMENISCHE VIERINGEN

De oecumenische diensten zijn elke eerste zondag van de maand. Aanmelden is in de Emmauskerk niet langer verplicht, in de Stefanuskerk nog wel.

- De oecumenische diensten met een R.K.-voorganger vinden plaats in de Emmauskerk om **11:15 uur**.
- De oecumenische diensten met een Protestantse voorganger in de Stefanuskerk om **10:00 uur**.

GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER/ EREDIENSTEN

woensdag 2 maart 2022 <i>Aswoensdag</i>	Amos 5,6-15	Matteüs 6,1-6.16-21
zondag 6 maart 2022 <i>1^e van de 40 dagen</i>	Deuteronomium 5,6-21	Johannes 11,55-12,11
woensdag 9 maart 2022 <i>Biddag</i>	2 Kronieken 1,7 - 13	
zondag 13 maart 2022 <i>2^e van de 40 dagen</i>	Exodus 34, 27-35	Johannes 12,20-36
zondag 20 maart 2022 <i>3^e van de 40 dagen</i>	Exodus 6, 2-8	Johannes 12,37-50
zondag 27 maart 2022 <i>4^e van de 40 dagen</i>	2 Kronieken 36,14-23	Johannes 15,1-8
zondag 3 april 2022 <i>5^e van de 40 dagen</i>	Jesaja 58, 7-10	Johannes 15,18-27



Macht en seks

In de stamboom van Jezus zoals Matthéüs (hoofdstuk 1) die weergeeft, worden vijf vrouwen genoemd. Het zijn: Tamar (Genesis 38), Rachab (Jozua 2 en 6), Ruth (Ruth 3 en 4), de vrouw van Uria (2 Samuël 11 en 12) en Maria (Lucas 1 en 2).

Tamar zet haar lichaam in om recht te krijgen. Dat recht is dat ze als weduwe niet berooid achtergelaten wordt. Ze heeft recht op de broer van haar gestorven man. Maar die heet Onan en is niet van plan vader te worden voor haar kinderen. Omdat haar schoonvader Juda haar niet wil horen en zijn zoon Onan niet tot de orde van het familierecht wil roepen, verzint ze een list. Ze verkleedt zich en gaat op een druk kruispunt zitten. Juda komt langs, ziet haar, maar herkent haar niet en houdt haar voor een prostituee, betaalt haar en heeft gemeenschap met haar. Ze raakt zwanger van hem, maar dat weet hij niet. Een paar maand later als hij ziet dat zijn schoondochter zwanger is, noemt hij haar minachtend hoer. Maar Tamar kan aantonen dat Juda de vader is en Juda erkent zijn schuld en erkent Tamars recht.

Rachab is een prostituee in Jericho die, tegen de macht van het stadsbestuur in, de Israëlitische legeraanvoerder Jozua helpt om de stad in te nemen. En Jozua op zijn beurt staat borg voor haar en haar familie. En de heidense Rachab en haar familie worden om deze daad tot het volk Gods gerekend.

Ruth is een buitenlandse weduwe die in Bethlehem is komen wonen. Als iemand volgens het familierecht haar man zou kunnen worden is het de Israëliet Boaz. In de nacht gaat ze naar hem toe en deelt op zijn dorsvloer het bed met hem. Boaz neemt haar niet, hij ontvangt haar met respect en huwt haar. Contrast met Juda en Onan: zo kan het ook. Nog een buitenlandse die tot het volk Gods gerekend wordt.

De vrouw van Uria heet Bathseba. Koning David wil haar bezitten. Maar zij is getrouwd met de officier Uria. David verzint een list om haar te pakken. Hij stelt Uria op in de voorste linies van het leger en Uria sneuvelt en Bathseba wordt van David. De profeet Nathan confronteert hem met zijn schuld en David bekent. Het eerste kind van David en Bathseba sterft. En dan: dan loopt David niet weg voor zijn verantwoordelijkheid, hij blijft samen met Bathseba en troost haar. Later wordt zij de moeder van Salomo.

Maria is de moeder van Jezus. Aan haar zwangerschap komt geen man te pas. Zij zingt haar loflied – het Magnificat - over machtigen die van hun troon gestoten worden. Dat lied klinkt over heel de wereld, van klooster tot klooster, elke avond in de vespers. Machtigen vallen van hun troon. Dat is het Bijbels vooruitzicht.

De Messias wordt geboren uit (voor)moeders die zich verzetten tegen mannen die menen met geweld over vrouwen te kunnen beschikken. Of de mannen nu in sporttenu, uniform, strak pak, joggingbroek, werkkleding of in liturgisch gewaad gestoken zijn of dat ze hun naaktheid etaleren. De Bijbel laat deze verzetsvrouwen voorgaan. Zij komen eerst. De Bijbel hekelt (mannelijke) geldingsdrang, seks als machtsvertoon en laat tegelijk open dat de mannen in kwestie tot inkeer kunnen komen en een andere weg kunnen gaan of een andere genderrol oefenen. Toen en nu.

Met een hartelijke groet voor u allen, ds. Jan Wilts.



INTERKERKELIJKE BIBLIOTHEEK

Zolang de kerk open mag blijven in verband met de maatregelen m.b.t. het indammen van het coronavirus is de bibliotheek open op de donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur, behalve in de basisschoolvakanties. We houden rekening met de 1,5 meter afstand tussen personen en u kunt uw handen reinigen. Uitgezonderd de schoolvakanties, Witte Donderdag en Hemelvaartsdag

Op de oecumenische zondagen, als de viering in de Emmauskerk is, maken we weer een boekentafel en dan kunt u ook boeken lenen.

Een overzicht vindt u in de catalogus, op het prikbord en op de boekentafel van de eerste zondag van de maand na de oecumenische dienst in de Emmauskerk.

Zoals u weet, kunt u op de website van de Hildegardparochie / Walfriedgemeenschap en de website van PKN Gemeente Damsterboord alle boeken van de IBL vinden. Recent hebben wij het boekenbestand weer bijgewerkt.

Ineke Siersema

BIBLIOTHEEKNIEUWS - FEBRUARI 2022

Verheugd kunnen wij u een aantal boeken (deels ons geschonken en deels nieuw) onder de aandacht brengen, die de moeite waard zijn.

Karel Deurloo - Waar Gebeurd; Ten Have 1981
Over het onhistorische karakter van Bijbelse verhalen

Dit boek uit 1981 heeft nog niets aan waarde ingeboet. Zeer de moeite van het lezen waard. Het is bedoeld om de Bijbelse schrijvers beter te begrijpen. Volgens de schrijver is de bijbel niet te lezen als geschiedenis, wetenschap of als de waarheid. Als je de bijbel op deze drie manieren wil lezen doe je waarde en bedoeling van het Bijbelboek te kort. Uitgebreide uitleg in dit kleine boekje over een beter verstaan van de bijbel. Zo vertellen bijv. de evangelisten over de messiaanse weg van Jezus en anderen over verhalen, die historisch niet juist zijn, maar wel een andere waarheid bevatten.

Profiel van een christen / 20 stellingen van Hans Küng; 1977 – 2^e druk

In dit boekje heeft de auteur centrale thema's uit zijn boek 'Christen zijn' kort samengevat en toegelicht in 20 stellingen over het christen zijn, die verdeeld zijn over 3 categorieën: te weten; wie is christen, wie is Christus en wie handelt christelijk.

Een theoretische samenvatting van wat christelijk geloven inhoud, bijna een catechismus van deze tijd voor de Katholieke kerk. Kortom Jezus Christus is een uitdaging voor iedereen.

Samuel Wells - De gewonde God; Kokboekencentrum, februari 2022
ISBN: 9789043537896

In deze vasten- en lijdenstijd is dit een mooi boek om je te verdiepen in de betekenis van Jezus lijden, sterven en opstanding. De schrijver komt met verassende nieuwe inzichten, waarbij hij de theorieën opzijzet en zo ruimte maakt voor nieuw denken. Hij doet dat door te kijken naar het Joodse denken en gebruiken uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Op die manier komt hij een nieuwe betekenis van lijden en sterven op het spoor.

Op de donderdagavonden zijn wij van 19.30 u. tot 20.30 u. gewoon weer open. U kunt uw boeken terugbrengen en nieuwe meenemen.

Jacoba en Ineke

OECUMENISCHE BEZINNINGSAVOND IN DE VEERTIGDAGENTIJD



We leven naar Pasen toe.

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning.

Van oudsher horen daarbij: vasten, bidden en geven van aalmoezen.

Vormen veranderen, maar de kern blijft: dat we niet alles nemen (vasten), dat we aandacht voor ziel zoeken (bidden) en dat we delen van wat we hebben (aalmoezen).

Rondom die kern willen we bij elkaar komen en met elkaar bespreken wat de tijd voor Pasen voor ons betekenen kan. Dit willen we doen op dinsdagavond 29 maart, we beginnen de avond met een Vesperviering.

De verdere invulling van deze bezinningsavond gaan we nog verder voorbereiden. Zodra we dat afgerond hebben, zullen we het programma via de liturgieën en de nieuwsbrieven verder onder uw aandacht brengen.

We zien u graag op 29 maart en we hopen dat deze avond onze oecumenische samenwerking kan verdiepen,

ds. Jan Wilts en pastor Myriam Oosting

in het kort

wat: oecumenische bezinningsavond met vesper vooraf
wanneer: dinsdag 29 maart 2022
waar: Emmauskerk
hoe laat: Vesperviering 19.30 uur, aansluitend bezinnend gedeelte

Feest in aantocht!



In November 2022 bestaat de Emmauskerk 40 jaar.

De katholieke Walfriedlocatie wil dit heugelijke feit natuurlijk niet voorbij laten gaan maar hebben jullie hulp daarbij nodig! Wij zoeken naar informatie vóór en óver het eerste begin van de Emmauskerk, de samenwerking met de Protestanten, het ontstaan van de Mamrehoeve enzovoort.

Ook zijn wij op zoek naar mensen met ideeën en energie om met ons een feestavond te gaan organiseren (ergens in september?)

We hopen dat velen van jullie deze informatie in hun geheugen willen opzoeken en dat willen delen met ons; het mag kort en krachtig zijn, natuurlijk graag met foto's,

Alle reacties en aanmeldingen mogen naar: cjmbergman@hotmail.com, maar ook per telefoon of briefje!

Namens de Walfriedraad:

Rita Bergman, Meerpaal 394, 9732 AZ Groningen. Telefoon 050-5420383

Terugblik op “Samen ontdekken!” vanuit Overstag

Op zondagmiddag 30 januari was het zover, er stond een ontdekkingsreis door de wijk Lewenborg op het programma.

De start was op het schoolplein van CBS 't Kompas. Het verhaal van Ruth stond centraal. Er kwamen verschillende vragen aan bod, zoals: wat neem je mee als je op reis gaat naar een onbekend land, hoe ziet jouw ideale land eruit en wil jij je eten delen met een onbekende of vind je dat lastig.

Er werden prachtige stoepkrijttekeningen gemaakt met strand en zee en ruimte voor de natuur. Maar ook een land in de vorm van een hart met bloemen als symbool voor een land waarin je hart tot bloei kan komen.

Daarna gingen we op stap en moesten er langs de route letters gevonden worden waarmee een woord gemaakt kon worden. Na lang puzzelen en een hint kwamen we eruit en bleek het te gaan om “voedselbank”. Helaas onmisbaar in de maatschappij.

Bij terugkomst was er warme chocolademelk en een kampvuur om stokbroden te bakken en ook marshmallows smaakten veel beter nadat ze even boven de vlammen waren verhit. Op al dit lekkers kwam al gauw een groepje langslappende jeugd af. Het was een mooie middag en onderweg leerden we elkaar beter kennen en werden goede gesprekken gevoerd.

De volgende keer is gepland op zondag 27 maart. We bekijken tegen die tijd of het weer een ontdekkingstocht door de wijk wordt of dat we in school met elkaar een verhaal gaan ontdekken. Wil je meedoen, houdt dan de website in de gaten of neem contact op met één van ons.

De contactgegevens vind je ook op de website <https://overstag-lewenborg.nl/>



Namens het team van "Samen ontdekken!"

Annie van Dam

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 3 april t/m 30 april 2022, dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 18 maart 2022**

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl



STEFANUSKERK

Protestantse Gemeente Damsterboord



Bereikbaarheid predikant: ds. Jan Wilts

Telefonisch bereikbaar: 050-2808863 in de regel: maandag, woensdag en donderdag, 's morgens rond 9 uur en rond 12.15 uur; dinsdag rond 12.15 uur, vrijdag wisselend; op andere tijden kunt u het ook gerust proberen of anders het antwoordapparaat inspreken, dan bel ik zo snel mogelijk terug.

E-mailadres: janwilts@damsterboord.nl

Ziekenbezoek: in de regel bezoek ik op dinsdag- of woensdagmiddag degenen die in een zieken- of verpleeghuis opgenomen zijn, meldingen graag voor dinsdag 12.30 uur.

Vrije dag: zaterdag en eens in de twee weken (een gedeelte van de) vrijdag.

Rooster kerkdiensten

zondag	aanvang en kerk	voorganger	informatie
invocabit 6 maart 2022	11.15 uur Emmaüskerk	pastor Myriam Oosting	oecumenische dienst
reminiscere 13 maart 2022	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	
oculi 20 maart 2022	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	
laetare 27 maart 2022	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	
judica 3 april 2022	10.00 uur Stefanuskerk	ds. Jan Wilts	oecumenische dienst

Bij de kerkdiensten

kerkdiensten en covid

Terwijl ik dit schrijf, beraden we ons nog op welke preventiemaatregelen we allemaal kunnen laten varen voor onze kerkdiensten. Zodra dat bekend is, laten we dat weten via onze website en via onze nieuwsbrief. Ontvangt u de nieuwsbrief van Damsterboord nog niet en wilt u hem wel ontvangen? Stuur een mailtje naar mijn werkmailadres: janwilts@damsterboord.nl . Dan krijgt u de nieuwsbrief in het vervolg toegestuurd.

veertigdagentijd

Zondag 6 maart is de eerste zondag in de veertig dagen voor Pasen. Met de lezingen uit het Gemeenschappelijk Leesrooster, dat zijn de klassieke lezingen, leven we toe naar het Paasfeest. Hoe we het invullen is ook mede afhankelijk van de preventiemaatregelen. Meer nieuws over deze zondagen volgt in een nieuwsbrief.

basiccatechese voor groep 6, 7 en 8

In de weken voor Pasen is er een korte catecheseronde. Op maandagmiddag zijn leerlingen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs welkom in Kerkenheem. We beginnen met een kop thee en even bijpraten. Dan bespreken we met elkaar een les over een onderwerp dat met kerk en geloof te maken heeft. Zulke onderwerpen zijn: Bijbelverhalen, avondmaal, dopen, de kerkdienst, het orgel en zo meer.

leiding: ds. Jan Wilts; aanmelding: janwilts@damsterboord.nl

data: maandagmiddag 21 en 28 maart en 4 en 11 april - na schooltijd

Alle kinderen die bij Damsterboord ingeschreven staan en tot de doelgroep voor de basiccatechese behoren, krijgen een persoonlijke uitnodiging. Neem gerust een vriend of vriendin mee.

agenda gespreksgroepen en andere bijeenkomsten

Alle gespreksgroepen komen weer bij elkaar. Hieronder staan de data voor zover ze bekend zijn. Voor de pubereetgroepen en de gesprekskring in Engelbert zijn de data onderweg.

woensdag 2 maart - 11.00 - 12.30	Bijbelkring Kerkenheem
woensdag 2 maart - 19.30 - 21.00	Gesprekskring Dok
woensdag 9 maart - 20.00 - 21.30	Gesprekskring 50+
woensdag 16 maart - 19.30 - 21.00	Gesprekskring 25+
maandag 21 maart vanaf 15.15 uur	Basiccatechese
woensdag 23 maart - 19.00 - 20.00	Samenkring 't Roer
maandag 28 maart vanaf 15.15 uur	Basiccatechese

dinsdag 29 maart 10.00 uur 'Kunst van het ouder worden' met J.P. Rawie, Het Dok
dinsdag 29 maart 19.30 - 21.30 Oecumenische bezinningsavond, Emmaüskerk
maandag 4 april vanaf 15.15 uur Basiscatechese
woensdag 6 april 11.00 - 12.30 Bijbelkring Kerkenheem
woensdag 6 april 19.30 - 21.00 Gesprekskring Dok

vrije dagen predikant

Op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 maart hebben we een gezinsactiviteit. Ik ben daarom die dagen niet beschikbaar zijn voor gemeentewerk. Ik beluister die drie dagen wel dagelijks mijn antwoordapparaat. Als u me wilt spreken, spreek dan uw naam en telefoonnummer in: 050 -2808863.

Nieuws uit de kerkenraad

Op 3 februari is de kerkenraad bijeengewees. Na de opening hebben we vooral gesproken over de toekomst van onze kerk. Dit met als inspiratiebron een deel van de visienota van de PKN uit 2012 "De hartslag van het leven". Ieder mocht daaruit een zin aanstrepen die hem/haar het meest aansprak.

Een aantal zaken dat daaruit naar voren kwam was:

- De kerk als "plek" willen we vooral niet missen, maar de kerk als "instituut" is een andere zaak.
- Kijk naar wat we nu kunnen doen, en niet alleen naar vergrijzing.
- Als we ons richten op de kern en niet op de rompslomp heb je een heel andere vorm van kerk-zijn.
- Zouden we niet een aantal taken kunnen uitbesteden, zodat we ook met meer plezier kerk kunnen zijn.
- Overstag is goed bezig.
- De kerk als organisatie moet niet belangrijker zijn dan de inhoud.
- We moeten vooral naar de kerk *mogen*, en niet van alles *moeten*.

Daarna werden er nog een aantal zakelijke dingen afgehandeld.

Van de Kerkrentmeesters Damsterboord – februari 2022

Kerkbalans 2022

De belangrijkste geldwervingsactie is grotendeels achter de rug: Kerkbalans. Ruim 700 brieven zijn door een aantal vrijwilligers rondgebracht en de meeste toezeggingsformulieren zijn binnengekomen en verwerkt in het landelijke computersysteem van de Protestantse Kerk, genaamd LRP (Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk).

Afgelopen jaar is voor het eerst sinds jaren de kerkelijke bijdrage weer gestegen, hopelijk zet deze trend zich door.

Kerkomroep

We hebben net in de laatste vergadering een drietal offertes besproken voor een nieuw audiosysteem, met ook video voor de kerkomroep. Als we tevreden zijn over deze offertes hakt de kerkenraad de knoop door of we tot aanschaf overgaan. Naast de apparatuur moet er ook een snellere internetverbinding komen om dit te realiseren.

Gebouwen

De ventilatie in de Stefanuskerk is verbeterd, de brandveiligheid in de kerk en in Kerkenheem moet verbeterd worden van de verzekering, de procedure hiervoor is in gang gezet.

De bomen rond de gebouwen worden door Landschapsbeheer regelmatig gekeurd om ongelukken tijdens stormen te voorkomen. In Middelbert zijn er de afgelopen jaren toch twee bomen omgewaaid, met schade aan de kerk tot gevolg. Deze controle is dus zeker nodig.

Financiën

Naast de actie Kerkbalans houden we ons ook met de verdere financiële zaken bezig. De jaarrekening over 2021 wordt opgemaakt door de KKA (Kantoor der Kerkelijke Administraties).

Ook zijn de opbrengsten van de verhuur van de Stefanuskerk en Kerkenheem en het financiële overzicht van Overstag besproken.

Begraafplaatsen

De begraafplaats in Middelbert is lang niet kostendekkend. Er is net een landelijke richtlijn van de PKN gekomen dat voor dergelijke begraafplaatsen een aanzienlijk bedrag moet worden gereserveerd.

We maken ons zorgen over de kosten van deze begraafplaatsen.

Evert Benthem

Nieuws uit de werkgroep pastoraat februari 2022

Op 8 februari kwam de werkgroep pastoraat weer bijeen in Kerkenheem.

We hebben de afgelopen periode geëvalueerd:

- De kerstattentie voor ouderen: de amaryllisbol viel in goede aarde, op de boekjes werd wat minder enthousiast gereageerd.
- De Open Kerk: er was gezorgd voor kleur- en knutselplaten voor de jeugd, en die vonden gretig aftrek. De kerk is niet alleen de beide kerstdagen open geweest, maar ook de week tussen kerst en oudjaar. Toen was er, vooral vanwege het slechte weer, wel minder bezoek.
- Ook de puzzeltocht van Overstag was een succes.

Het werkplan van de werkgroep wordt met een enkele aanpassing goedgekeurd en kan naar de kerkenraad worden gestuurd.

Er is vanuit de kerkenraad gevraagd of de werkgroep een memo wil schrijven over welke prioriteiten er liggen ten aanzien van het werk van de predikant. We gaan dat in een extra vergadering bespreken.



Update actie kerstpakkettenactie

Het is alweer even geleden, maar we willen dit toch nog wel vermelden:

Ook gemeenteleden uit onze gemeente hebben meegedaan aan de kerstpakketten-actie voor vluchtelingen in Groningen. Deze actie, gestart na een verzoek van COA, en opgepakt door Meerdorpen is een groot succes geworden.

Er is veel geld ingezameld (€ 9.000,- euro), er waren veel vrijwilligers en er zijn veel pakketjes gemaakt. De zelf samengestelde pakketten zijn naar de bewoners op de Bed/Bad/Brood locatie gebracht in samenspraak met Inlia.

Er zijn van het ingezamelde geld pakketten gemaakt voor de *nieuwe* vluchtelingen met handschoenen, LED-lampjes, spelletjes, kerstkransjes etc.

Op 22 december zijn de pakketten overgedragen aan het COA en verdeeld.

Van het resterende geld zijn op oudejaarsdag, ook in samenwerking met het COA, op beide noodopvanglocaties in Groningen in totaal 600 oliebollen met poedersuiker, 40 liter warme chocolademelk met slagroom, limonade en Nieuwjaarsrolletjes met slagroom aan de vluchtelingen uitgereikt.

Er is van gesmuld en ze spraken hun dankbaarheid uit aan iedereen die hieraan had bijgedragen.

Dus ook namens de vluchtelingen: BEDANKT! Jullie ondersteuning en giften hebben dit mogelijk gemaakt.

We houden als diaconie contact met de Meerdorpen zodat we weer aan kunnen sluiten als er nieuwe initiatieven zijn.

BLOEMENGROET

Ter bemoediging en ondersteuning zijn de bloemen uit de kerk gegaan naar mevr. J. Haarsman, dhr. A. Haaksma, dhr. L. Giethoorn en de fam. Wieringa.



COLLECTE VOOR HET VOETLICHT: WERELDDIACONAAT – INDONESIË (KERK IN ACTIE)

Anies uit Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, woont op straat. "Ik was een gewoon kind, met een thuis en een fijn gezin," vertelt zij. "Maar alles veranderde toen mijn vader ons huis moest verkopen vanwege gokschulden. Om geld te verdienen, moesten we op straat gaan zingen. Ik kon niet meer naar school."

In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse kijken naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Zij gaan naar een plaatselijke school en vrijwilligers helpen hen bij hun studie.

Dreamhouse wil voorkomen dat meer kinderen op straat belanden. Daarom verwijst Dreamhouse ouders door naar organisaties die ouders kunnen helpen hun gezin financieel te onderhouden.

Zo helpt uw bijdrage:

€ 20: *eerste opvang en verzorging voor een kind*

€ 25: *een maand onderwijs*

€ 50: *training voor ouders in het verbeteren van hun inkomen en levensonderhoud*

Steun dit werk en maak een bijdrage over op rekeningnummer NL 28 INGB 0000 847 490 van de diaconie van Damsterboord o.v.v. Werelddiaconaat Indonesië.

Autovervoer

Wilt u autovervoer naar de kerk?

U kunt het volgende nummer bellen:

J. en T. Rienstra tel: (050)5417391

Geert Hielema tel: 06-51212565



KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 3 april t/m 30 april 2022 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 18 maart 2022**

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl



R.K. WALFRIEDGEMEENSCHAP binnen
de
HILDEGARD VAN BINGENPAROCHIE
Emmauskerk, Ra 4, Lewenburg, tel.
5412115



* Zie voor de adressen en voor de berichten
Die voor de kerken gelden, pagina 2 e.v.

BEREIKBAARHEID VAN DE WALFRIEDLOCATIE

Pastores voor de Walfriedgemeenschap zijn:

Arjen Jellema - tel: 06-12717774 - pastor.jellema@hildegardparochie.nl

Myriam Oosting - tel: 06-39175000

Voor verdere adressen zie ook pagina 2 van deze Ronde of de website:

www.hildegardparochie.nl



Tel. Emmauskerk (alg.) 050-5412115

@ E-mail secr.walfried@hildegardparochie.nl

Ook onderstaande mensen kunt u altijd bellen voor inlichtingen over onze parochie: Mw. Trees Brugmans 050-5413025

✉ Digitale nieuwsbrief van de Walfriedgemeenschap ontvangen.

U kunt zichzelf hier inschrijven: <https://bit.ly/walfriedbrief>

WALFRIEDGEMEENSCHAP

- Zie voor de lezingen pagina 3.
- De kerkdiensten worden gehouden in de Emmauskerk in Lewenburg, Ra 4, voor zover niet anders wordt aangegeven.
- Tijdens de diensten van 11.15 uur is er voor de kinderen van 0 – 4 jaar oppas en voor kinderen van 4 – 12 jaar kindernevendienst.
- Elke 2^e zondag van de maand *geen* kindernevendienst, maar kindercatechese vanaf 8 jaar tijdens de dienst. Ook is er dan jongerencatechese voor 12 – 16 jaar. Kinderen van 4 – 8 jaar kunnen dan ook naar de oppasruimte.
- Bespreken zaalverhuur per e-mail: emmausgroningen@gmail.com en per tel: 5412115 op dinsdag- en woensdagochtend.

VIERINGEN WALFRIED MAART 2022

Datum/kerk	Tijd	Viering	Voorganger & bijzonderheden
woensdag 2 maart Emmauskerk	19.00 uur	Aswoensdag	dienst o.l.v. parochianen m.m.v. het Emmauskoor
zondag 6 maart Emmauskerk	11.15 uur	Woord- en communieviering	pastor Myriam Oosting
zondag 13 maart Emmauskerk	11.15 uur	Eucharistieviering	pastoor Arjen Jellema
zondag 20 maart Emmauskerk	11.15 uur	Woord- en communieviering	dienst o.l.v. parochianen m.m.v. het Emmauskoor
zondag 27 maart Emmauskerk	11.15 uur	Woord- en communieviering	pastor Myriam Oosting m.m.v. Ala Kondre koor
dinsdag 29 maart Emmauskerk	19.30 uur	Oec. bezinningsavond Vesperviering	ds. Jan Wilts en pastor Myriam Oosting
zondag 7 april Stefanuskerk	10.00 uur	Oecumenische viering PKN	ds. Jan Wilts



Maandelijks Koffieochtend

Op dinsdag 5 april 2022 zal in de Emmauskerk weer de maandelijks koffieochtend plaatsvinden.

VANUIT DE WALFRIEDRAAD

We kunnen beginnen met een positieve melding van onze budgethouder: de actie Kerkbalans loopt gelukkig goed. In de periode t/m 31 januari is al een kwart van de geschatte opbrengst binnen. Waarvoor natuurlijk hartelijk dank.

Ook met de zalenverhuur lijkt het goed te gaan. De gemeente heeft ook dit jaar weer een ruimte gehuurd voor de verkiezingen en daar zijn we blij mee. Er zijn wel altijd weer mensen nodig die de deur willen opendoen en na afloop weer kunnen afsluiten. Ook moet er af en toe voor koffie en thee worden gezorgd. We willen het liefst een werkgroep catering oprichten, die dan onder de beheerscommissie valt. Deze cateringgroep kan ook ingeschakeld worden voor feesten of de

nieuwjaarsrecepties. Dus als dit iets voor u is, kunt u zich opgeven bij de beheerscommissie.

Dit jaar bestaat onze Walfriedgemeenschap 40 jaar. Als het mogelijk is willen we dit in september met elkaar vieren. De Hildegardparochie bestaat in 2022 5 jaar. Ook daar wordt natuurlijk aandacht aan besteed.

Verder wil de Walfriedraad met ingang van april af en toe een werkgroep uitnodigen in de vergadering om met elkaar van gedachten te wisselen over het reilen en zeilen en evt. wensen van de desbetreffende werkgroep.

Zorgen maken we ons over de buxusstruikjes in het tuintje van de Emmauskerk. Ze zijn aangevreten door de buxusmot en we vrezen dat ze het niet zullen overleven. Deze struiken leveren ons elk jaar weer de takjes voor Palmzondag. Dus als iemand een idee heeft waar we dit jaar de takjes vandaan kunnen halen, horen we het graag.

VROUWEN IN DE BIJBEL – OT: AVOND OVER MIRJAM



De Bijbel verhaalt over de geschiedenis van God met de mensen. Veel Bijbelverhalen gaan over mannen. Vrouwen lijken meer op de achtergrond te fungeren. Toch zijn ze wel te vinden: vrouwen die een verhaal met God hebben waarin wij ons, vandaag de dag nog kunnen herkennen. Vrouwen die ons iets te zeggen hebben. We willen nader kennis maken met enkele vrouwen uit het Oude Testament.

Woensdag 26 januari zou pastor Myriam een bezinningsavond leiden over de Mirjam, de zus van Mozes. Vanwege de coronamaatregelen kon deze avond niet doorgaan. Als nieuwe datum is gepland woensdag 30 maart om 20.00 uur in de Emmauskerk.

**avond over Mirjam (OT)
nieuwe datum 30 maart 20.00 uur in de Emmauskerk**

VASTENACTIE

VIERING VASTENACTIE ZONDAG 13 MAART

In onze Hildegardparochie wordt in de vastentijd in alle gemeenschappen

aandacht besteed aan de Vastenactie. Om onze verbondenheid met elkaar en met het goede werk van de Vastenactie tot uiting te brengen, wilden we in de vier kerken van onze parochie één en dezelfde viering organiseren. Met enkele enthousiaste Vastenactievrijwilligers en pastor Myriam -en in overleg met pastoor

Arjen Jellema hebben we deze viering voorbereid.

De viering wordt gehouden op **zondag 13 maart** in alle vier kerken op de gewone tijd. Pastoor Arjen Jellema zal voorgaan in de Jozef- en de Walfriedlocatie en pastor Myriam gaat voor in de Nicolaas- en Salvatorlocatie. Wij nodigen u uit om zo met elkaar onder het motto 'Je land is je leven' via de Vastenactie de boeren en andere mensen te steunen bij hun strijd voor landrechten.

Henriët Lases en Thea Zuidland

VASTENACTIE 2022: LANDRECHTEN

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van het beschermen van landrechten van inheemse volken. Hun recht op land raakt aan grote uitdagingen als voedselzekerheid, biodiversiteit, milieu en klimaat.

Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de opbrengst van hun land. Het meeste voedsel wordt kleinschalig geproduceerd, met hulp van natuurlijke hulpbronnen. Inheemse gemeenschappen beschermen op deze manier tachtig procent van de biodiversiteit. Helaas worden dagelijks mensen met geweld uit hun huizen gezet, omdat overheden of grote ondernemingen deze kostbare grond willen exploiteren. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een palmolieplantage of de bouw van een waterkrachtcentrale.

Behoud van voedselzekerheid

Landonteigening voor de aanleg van plantages met slechts één gewas leidt tot vermindering van de biodiversiteit en het vernietigen van lokale voedselsystemen. Grootschalige houtkap heeft ernstige gevolgen voor milieu en klimaat. Daarom is het belangrijk de landrechten van lokale gemeenschappen te beschermen.

Wat doet Vastenactie?

De afgelopen jaren heeft Vastenactie zo'n 28.000 mensen geholpen bij hun strijd voor landrechten. In 2022 ondersteunt Vastenactie drie Maya-gemeenschappen in Guatemala bij conflicten over landrechten. In Libanon krijgen 250 gezinnen van Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen van een menswaardig bestaan en in Brazilië ontvangen zestig families materialen en begeleiding bij het opzetten van een tuinbouwproject.

Op www.vastenactie.nl leest u meer over deze projecten.

Help Vastenactie deze projecten te ondersteunen.

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

WANDEL MEE DOOR LATIJNS-AMERIKA MET DE VASTENACTIE

In eigen omgeving wandelen door Latijns-Amerika

Altijd al eens door de tropische oerwouden van Panama willen wandelen? Willen kennismaken met de Inca's en hun eeuwenoude cultuur?

Vastenactie gaat het gewoon doen! Op woensdag 2 maart start de virtuele wandeltocht 'Wandel voor een ander': de deelnemers lopen in ruim zes weken van Guatemala door Latijns-Amerika via onder andere Brazilië en Argentinië. Vorig jaar liepen er mensen van de Salvatorlocatie mee met de virtuele wandeltocht door Afrika: 'In deze coronatijd is wandelen een mooie tijdsbesteding. Heerlijk, iedere dag even naar buiten! En het mooie is dat we daarmee ook nog eens de ontwikkelingsprojecten van Vastenactie steunen. Het is ons echt heel goed bevallen en we willen graag meer mensen enthousiast maken.' Mensen van alle vier locaties van onze Hildegardparochie kunnen zich aanmelden. Ook al wandelen we in onze eigen omgeving, elke kilometer telt mee voor de virtuele tocht door Latijns-Amerika en voor de Vastenactie.

Hoe werkt het?

U kunt 'gewoon' uw wandelingen maken, alleen of met een groepje, en u meldt vervolgens hoeveel kilometer u hebt afgelegd. Dat kan 15 km. per week zijn, maar 1 km. wandelen per week is ook goed. Voor iedere gelopen kilometer legt u geld in.



U kunt zelf geld inleggen, maar u kunt u ook laten sponsoren. De kilometers van alle deelnemers in heel Nederland, worden toegevoegd aan de reis en zo leggen we samen de 30.000 kilometers in ruim zes weken af. U ontvangt tussentijds regelmatig updates over de landen en plaatsen waar we doorheen lopen.

Doe ook mee!

Wandel samen met parochianen van de hele Hildegardparochie door Latijns-Amerika. U kunt zich ook na 2 maart nog aanmelden. Wilt u graag iemand sponsoren? Ook dat kan!

Voor informatie en aanmelden kunt u terecht bij Mieke Mulder:
miekemulthie@hotmail.com

Ter inspiratie

*Een fragment uit 'Gebed voorafgaand aan het gebed'
door Desmond en Mpho Tutu*

Ik wil bereid zijn te vergeven
maar ik durf niet te vragen om de wil te vergeven –
voor het geval je me die geeft.

ik ben nog niet klaar om mijn hart te verzachten.
Ik ben nog niet klaar om weer kwetsbaar te zijn.
Nog niet klaar om te zien,
dat er menselijkheid in de ogen van mijn kweller zit
of dat degene die me pijn heeft gedaan misschien ook heeft gehuild

Is er een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten?
Jij en ik?
De plek in het midden
waar we aan weerszijden van de lijn zitten.
Waar jij gelijk hebt en ik ook gelijk heb.
En wij allebei fout zijn en verongelijkt.
Kunnen we elkaar daar ontmoeten?
En op zoek gaan naar de plek waar het pad begint?
Het pad dat eindigt wanneer we vergeven.

KOPIJ INLEVEREN:

Voor het volgende nummer van Rotonde, lopend van 3 april t/m 30 april 2022 dient u de kopij ingeleverd te hebben **vóór vrijdag 18 maart 2022**

Per email: redactie@kerkbladrotonde.nl

Sinds de recente versoepelingen is het mogelijk dat ons voltallige koor weer mag zingen. Het was dus weer een viering als vanouds met ondersteuning van het Emmauskoor. op zondag 20 februari

Op de foto de zangers in actie, met als vervangende dirigent Hanneke Mijer

