

# Salvatorkerk krijgt nieuwe toekomst als plek van geloof, klank en ontmoeting

De Hildegardparochie en De Helper, een initiatief dat wortelt in de doopsgezinde traditie, hebben overeenstemming bereikt over de overdracht van de Salvatorkerk in Groningen. De Helper wil de Salvatorkerk een nieuwe toekomst geven als kerkelijke plaats van geloof, viering en ontmoeting, ingebed in de christelijke traditie. Daarmee wordt een nieuwe fase ingeluid voor het markante kerkgebouw in Helpman.

## Verantwoordelijkheid nemen in een veranderende werkelijkheid

De overdracht van de Salvatorkerk is onderdeel van het bredere gebouwenbeleid van de Hildegardparochie. Dat beleid is ontwikkeld vanuit een realistische en pastorale blik op de toekomst van kerkelijk leven in stad en regio. Kerkelijke gemeenschappen veranderen, vergrijzen en worden kleiner. Ook de Salvatorgemeenschap heeft in de afgelopen jaren te maken gehad met een teruglopende vitaliteit. Het aantal actieve parochianen en vrijwilligers nam af, terwijl de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een groot en kostbaar kerkgebouw bleef bestaan.

Het parochiebestuur heeft deze ontwikkeling niet lichtvaardig opgevat. In de afweging stond steeds de vraag centraal hoe het kerkelijk leven duurzaam vorm kan blijven krijgen, met zorg voor mensen én middelen. De conclusie was pijnlijk, maar helder: de Salvatorgemeenschap kon het kerkgebouw op de lange termijn niet langer dragen, organisatorisch en pastoraal, maar ook financieel werd de kwetsbaarheid steeds zichtbaarder.

## Afscheid dat raakt

Het besluit om afscheid te nemen van de Salvatorkerk raakt aan diepe lagen van persoonlijke en gemeenschappelijke geschiedenis. Voor veel mensen is deze kerk meer dan een gebouw. Het is een plek van doop en huwelijk, van gebed en troost, van vreugde en rouw. Die betekenis verdwijnt niet met een bestuurlijk besluit.

Het parochiebestuur en het pastoresteam erkennen dat dit afscheid gevoelens van rouw en verlies oproept. Tegelijk klinkt er grote dankbaarheid voor allen die zich door de jaren heen hebben ingezet voor de Salvatorgemeenschap: vrijwilligers, pastores, kerkgangers en omwonenden. Hun betrokkenheid en toewijding hebben de Salvatorkerk gemaakt tot wat zij was en is. Dit moment markeert dan ook niet alleen een einde, maar ook een waardige afronding van een lange en betekenisvolle periode.

## Een vurige wens: kerk blijven

In het proces rond de toekomst van de Salvatorkerk heeft de Hildegardparochie steeds één richtinggevende wens voor ogen gehouden: dat het gebouw zijn religieuze karakter zou behouden. Niet als lege huls of cultureel monument, maar als een plek waar geloof, bezinning en viering ook in de toekomst een vanzelfsprekende plaats kunnen innemen. Die wens was geen vanzelfsprekendheid, maar een expliciet uitgangspunt in de zoektocht naar een nieuwe drager van het gebouw. In De Helper heeft de parochie een partij gevonden die deze wens herkent, respecteert en actief wil uitdragen.

## De visie van De Helper

De Helper ziet de Salvatorkerk als een bijzondere en doorleefde plek, met een eigen spiritualiteit, geschiedenis en betekenis voor velen. In de visie van De Helper staat een zorgvuldige overgang van verantwoordelijkheid centraal, waarbij met respect wordt omgegaan met wat hier is gegroeid – liturgisch, architectonisch en gemeenschappelijk.

De Helper wordt geleid door ds. Nick Everts en Jasper van Miert, die zelf in de wijk Helpman wonen en daar al langere tijd deel uitmaken van het dagelijks leven. De Salvatorkerk is voor hen een vertrouwde plek in de eigen leefomgeving. De Helper wortelt in de doopsgezinde traditie (mennonieten) en is, net als de Hildegardparochie, verbonden aan de Raad van Kerken in Nederland. Daarmee blijft de Salvatorkerk ook in haar nieuwe fase ingebed in het kerkelijk landschap van stad en land.

De naam De Helper verwijst naar Helpman en sluit aan bij de wijk, terwijl zij tegelijk inhoudelijk verbonden is met de geschiedenis van de Salvatorkerk. San Salvator betekent ‘Heilige Verlosser’ of ‘Redder’, een aanduiding van Christus als helper en nabij aanwezige. In die gelaagdheid komt tot uitdrukking waar De Helper voor staat: behulpzaam en gastvrij aanwezig, met inspiratie uit zowel de doopsgezinde als de monastieke traditie.

Religieus gebruik blijft een wezenlijk uitgangspunt. De Salvatorkerk blijft een plek van gebed en viering, en daarnaast van muziek, zang en liturgische klank. De bijzondere akoestiek van het gebouw draagt bij aan een ruimte waar stilte en klank elkaar verdiepen, en waar mensen welkom zijn om te luisteren, mee te klinken en tot rust te komen.

De Helper voelt zich verbonden met de christelijke traditie waarin de Salvatorkerk staat en heeft oog voor de katholieke geschiedenis en spiritualiteit die het gebouw hebben gevormd. Tegelijk zoekt het initiatief nadrukkelijk de verbinding met wijk en stad. Zo wil De Helper bijdragen aan het geestelijk en maatschappelijk leven van Groningen, in samenwerking met buurtbewoners en andere betrokkenen, en blijft de Salvatorkerk een open en gastvrije plek in Helpman.

## Geen sluiting, maar overdracht en transitie

Hoewel de Salvatorkerk haar functie als parochiekerk binnen de Hildegardparochie verliest, benadrukken beide partijen dat hier geen sprake is van een eenvoudige sluiting. Het gaat om een overdracht, een transitie van verantwoordelijkheid. Wat verandert is de drager van het gebouw, niet de kern van wat het wil zijn: een plek waar ruimte is voor geloof, zingeving en hoop. In die zin markeert dit moment zowel een einde als een begin. Een einde van een vertrouwde vorm, en het begin van een nieuwe invulling die recht wil doen aan verleden, heden en toekomst.

Het parochiebestuur en het pastoresteam van de Hildegardparochie en De Helper spreken hun vertrouwen uit dat de Salvatorkerk in deze nieuwe fase een betekenisvolle plaats blijft innemen in het geestelijk en maatschappelijk leven van Groningen.

De overdracht van de Salvatorkerk zal naar verwachting medio 2026 gestalte krijgen. Tot die tijd werken de Hildegardparochie, haar Salvatorgemeenschap en De Helper samen aan een zorgvuldige overgang, met aandacht voor het afscheid van de parochiële fase en de voorbereiding van de nieuwe invulling.

Parochiebestuur en pastores H. Hildegard van Bingenparochie

De Helper